

†

Tot vrome en dankbare gedachtenis aan

Mevrouw PAUL d'HARVENG

geboren MARIE-JOSEPHINE MEHAUDEN

geboren te Everbeek op 8 augustus 1887 en godvruchtig overleden te Wevelgem op 29 november 1970, na ontvangen te hebben de Sacramenten der stervenden en de Apostolische Zegen « In Articulo Mortis ».

Wij danken U, Heer God,
voor het schone en gave leven
van onze goede moeder,
die ons zo nabij en dierbaar was.

Wij danken U om alles
waarin zij groot is geweest :
haar diep geloof en vast vertrouwen,
haar onverpoosde zorg en toewijding,
haar onkreukbare rechtschapenheid.

Wij danken U
dat zij de rechte weg van plicht en deugd be-
wandeld heeft
en de lange tocht van 't leven zo waardig heeft
voltooid.

Gij, onze God, bij wie de bron van leven is,
die trouw houdt tot in eeuwigheid,
neem haar, die wij nu moeten laten gaan,
op in de gemeenschap van al Uw heiligen.

Beste kinderen en kleinkinderen, mijn heengaan
slaat u diep in het hart. Ik heb zeer lang uw
genegenheid mogen ondervinden en ik dank u
ervoor. Ik dank u allen voor uw goedheid, u

vooral mijn dierbare Paula. Bij u heb ik mijn laatste jaren doorgebracht. Samen met uw man en kinderen hebt gij alles, maar dan ook alles gedaan wat menselijk mogelijk was om mijn levensavond te veraangename. Ik dank ook Josée en haar man, die als dokter mijn leven heeft trachten te verlengen. Moge de Heer de vele en onvermoeibare zorgen vergelden, die gij aan mij hebt besteed.

Mijn ziekte en lijden zijn nu voorbij; denkt alleen aan de vreugde van het weerzien bij de Heer. Wij blijven samen, sterker dan ooit te voren. Ik blijf met vader over u waken.

Beste familieleden en vrienden, dank voor uw genegenheid en vriendschap gedurende al die jaren. Vaartwel en tot weerziens in het andere leven. Vergeet mij niet in uw gebeden.

De Heer en Mevrouw André GEERAERT-d'HARVENG ;
Dokter en Mevrouw Pierre VERNIERS-d'HARVENG ;
Mejuffrouw Myriam GEERAERT ;
Mejuffrouw Christine GEERAERT ;
Jongeheer Pierre VERNIERS ;
Mejuffrouw Dominique VERNIERS ;
Jongeheer Didier VERNIERS ;
De Families MEHAUDEN, d'HARVENG en
DESCHUYTENEER,

bedanken U voor uwe gebeden
en gewaardeerde deelname.

Begravenissen Joseph Geers, Kortrijk