

Heer, wees mijn redder !



BID VOOR DE ZIEL

van de Heer

**Norbert MEHAUDENS**

oud-mijnwerker

Echtgenoot van Mevrouw

ANGÈLE DE DECKER

geboren te Idegem, de 28 februari 1921 en  
godvruchtig overleden te Overboelare, de  
1 december 1967, gesterkt door de H.H. Sa-  
cramenten der zieken.

Het droevig leven van een mijnwerker,  
die steeds de dood trotseerde, omwille van  
de zijnen, heeft onze waardering steeds ge-  
noten. Maar het nawee, de ziekte, die u  
neervelt veel te vroeg om goed te kunnen  
zijn, is hartverscheurend ! Medelijden, zor-  
gen, genegenheid, hulpmiddelen, niets baat  
nog. God zij hem genadig door de voor-  
spraak van de Heilige Barbara, hun geliefde  
patrones.

Beminde echtgenote, schik u in Gods  
wil. Wel waren we gelukkig, maar helaas,  
daar kwam een eind aan ; moget ge welva-  
ren in dit leven.

Beminde kinderen, steunt moeder en be-  
mint elkander ! Beste familie, gedenkt u  
mijner.

H Hart van Jezus, barmhartigheid !

Uitgeverij Vlassenbroek, Idegem

De familie MEHAUDENS,  
De familie DE DECKER,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene*

DANKEN U OPRECHT.