

« Dit samenzijn op aarde is altijd  
afscheid nemen ;  
dit voorgevoeld verdriet  
heeft een kortstondig duren ».

a.s.



GEDENK IN UW GEBED  
EN BEWAAR IN UW HERINNERING  
DE HEER

## **Marc, Julien MELKEBEEK**

**Echtgenoot van Patricia CARYN  
en vader van Nathalie**

Geboren te Aalst op 17 juni 1955  
en godvruchtig overleden na een smartelijk  
ongeval in het A.Z. te Gent  
op 15 augustus 1982, gesterkt door de  
H.H. Sakramenten der stervenden.

Vroegtijdig heeft Marc ons verlaten. Als kind  
van een groot en schoon gezin, opgegroeid  
onder de beschermende vleugels van moeder  
en vader, stelde hij zich ten dienste van an-  
deren. Het tragisch ongeluk van Marc heeft  
gans Aaigem, vrienden en familieleden met  
diepe rouw en droefheid getekend.

In volle levensbloei heeft hij ons verlaten.  
Wij denken hier aan de woorden van Sint-  
Paulus : « de laatste vijand die moet over-  
wonnen worden, is de dood ».

Marc was een eenvoudige jongen, gediens-  
tig voor iedereen en graag gezien door vrienden  
en geburen, alom gekend en geëerd.

Marc was een grote steun voor zijn moeder.  
Niets was hem teveel om voor zijn zieke va-  
der alles te doen wat in zijn macht lag. Maar  
God wilde het anders !

Dierbare familieleden en vrienden, ik dank U  
voor het echte geluk samen. Ik heb U zonder  
afscheid moeten verlaten, en had U graag  
nog zoveel gezegd. Het mocht niet ! Ge hebt  
me altijd geholpen en bijgestaan. Hartelijk  
dank voor alles wat ge voor mij gedaan hebt.  
Vergeet me nooit ! Heb elkander lief en help  
mekaar verder. Dit alleen telt in het leven  
en voor God. In ons geloof hopen we mekaar  
weer te zien.

Liefste vader en moeder, beste tweelingbroer,  
zusters en bloedverwanten, uw verdriet is  
groot omdat ik U zo plots en veel te vroeg  
moest verlaten, mijn laatste wens : zorg goed  
voor mijn beminde dochtertje Nathalie.

Moge God U sterken in dit groot verdriet.



Roger en Georgette MELKEBEEK - DIERICKX,  
Zijn zusters, broer, schoonbroers, schoonzus-  
ter, neven en nichten,

De families MELKEBEEK, CARYN, DIERICKX  
en DE VOS,

danken U voor de blijken van medevoelen  
in hun rouw.

Uitg. Mevr. J. Matthijs - Begr. Van den Neste