



Vroom aandenken

aan de Heer

**Camiel MELKEBEKE**

echtgenoot van Mevrouw

**Rachel HAEGEMAN**

o 24 november 1910 Sint-Maria-Oudenhove  
+ 6 januari 1993 Zottegem

Mevrouw Rachel Haegeman, kinderen en  
kleinkinderen,

De families Melkebeke, Van Den Berghe,  
Haegeman en Janssens,

danken U voor de blijken van genegenheid.

Druk Magerman - Zottegem - Begr. De Martelaere

Pépé, dit zijn de afscheidswaarden van je klein-  
kinderen:

Ik onthoud je taal van weinig woorden.  
Die was als het blauw van een vuur. - WIM  
Bedankt pépé voor de fijne uurtjes met jou.  
Vaarwel, ik zal je nooit vergeten! - ANNELIES

Liefste opa, je bent er niet meer,  
maar je zal er altijd zijn. - WOUTER

Je bent in vrede van ons heengegaan,  
slaap gerust,  
mémé wordt door ons allen bijgestaan. - WINNIE

Wij zullen de jaren die wij met jou doorbrach-  
ten niet vergeten, noch de hoop opgeven je op  
zekere dag weer te zien. - JO

Dagen duren een eeuwigheid,  
want nu zijn wij je voor altijd kwijt.  
We zullen je missen.

INGRID, ELS, KARLIEN, LIEVEN, EVA

Ik hield van jou op mijn manier,  
je blijft bij mij. - TOM

Je bent zo vlug heengegaan,  
maar in mijn gedachten blijf je verder bestaan.  
KIRSTEN

Nu je onze handen niet meer aan kunt raken,  
raak je ons hart nog duidelijker aan. - NATHALIE  
Het is niet donker omdat we onze ogen sluiten,  
maar missen zal ik je toch. - KRIS

Ik had er wel aan gedacht,  
maar nooit echt verwacht. - HENDRIK

Dank je voor de witte konijntjes die je ons gaf.  
HANS, TINA

Ik zou pépé graag weerzien. - ARNE