

Onze vader,
die in de hemelen zijt,
bewaar in Uw en onze liefde,

de Heer

FRANS MELKEBEKE

weduwnaar van
Mevrouw Martha VAN CROMBRUGGE

geboren te Munkzwalm op 1 maart 1900 en overleden te Zottegem op 2 december 1990, gesterkt door het H. Sakrament der zieken.

Zijn kinderen, kleinkinderen en familie

danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.

BEGRAF.-FUN.-DRUKW. DE PAUW-MOREELS,
ZWALM-BEERLEGEM TEL.FAX.055/499012

Lieve papa, lieve pepe,

Nu dekt de rust alle pijn en zorgen toe,
dagen van pijn en aftakeling, dagen van berusting,
dagen van samenzijn en hoop.

Verhalen over dagen van vroeger,
de dagen dat we je kenden met je zorg,
je gehechtheid aan je gezin,
de dagen van heimwee naar vroeger,
toen je met meme je zorgen deelde,
de dagen dat je ging logeren bij elk
van je kinderen, in de warmte van hun gezin,
de dagen in het rusthuis,
je glimlach elke dag als je bezoek kreeg,
de laatste dagen, met ongelooflijke
strijdkracht voor je laatste stukje leven,
de laatste uren, samen met je vier kinderen,
toen je eindelijk beruiste,
dat laatste moment, toen je afscheid nam,
en gelukkig was de weg te gaan
die je vrouw je was voorgegaan.

We zullen je erg missen
Tot Weerziens,
in de zonnige tuin van rust ...