

Wie zijn taak als mens vervulde in dit leven,
hem zal God zijn vriendschap en zijn liefde
geven. Z.J.923

†

Bid voor de zielerust van de Heer

GERARD MELKEBEKE

weduwnaar van Mevrouw

Angèle SECONDE

echtgenoot van Mevrouw

Elza VAN DE KERKHOVE

geboren te Hundelgem op 4 maart 1914 en
godvruchtig overleden te Zottegem in het
Sint-Elisabethziekenhuis op 25 februari 1988.
Gesterkt door het H. Sakrament der zieken.
Oud-Strijder 1940-1945.

Elza VAN DE KERKHOVE,

zijn echtgenote ;

Albert MELKEBEKE-PICARD Annie en
kinderen Carinne en Rudy

Marcel BRAEKMAN-VERSPEETEN Gode-
lieve en kinderen Anja en An,

zijn kinderen en kleinkinderen ;

De families MELKEBEKE-CANSE,

SECONDE-VERBEKEN,

VAN DE KERKHOVE-VAN DAMME,

danken voor uw medeleven in rouw en
gebeden.

Namis : zaterdag 26 maart 1988 te 8.30 u.

Rouwcenter pvba Funeralia, Noordlaan 81
9630 Zwalm - tel. (055) 49 93 54 - 49 88 31

Met doorzettingsvermogen en veel overgave
werkte Gerard getrouwd voor zijn gezin in
de steenbakkerij en de suikerfabriek. Het
was hard labour, in vaak ongunstige omstan-
digheden.

De oorlog kwam de vredige rust in hun
gezin verstoren, want Gerard werd naar het
front gestuurd met alle nare gevolgen voor
zijn gezondheid en gemoed.

Niettegenstaande zijn werkgever stond het
geluk niet altijd aan zijn zijde. Tamelijk
vroeg kwam Angèle, zijn echtgenote hem
te ontvallen : het waren harde momenten
zonder uitzicht. Gelukkig wist Gerard zich
te herpakken met een hernieuwde trouw en
gedegen werkgever aan de zijde van zijn
tweede echtgenote Elza, welke dezelfde
droeve omstandigheden had meegemaakt.

Gerard trok zich op aan zijn geloof en zo-
lang hij kon, was hij een getrouwd kerk-
ganger. De laatste maanden van lichame-
lijke aftakeling heeft hij moedig en met
grote levensovergave gedragen en tenslotte
zijn leven in Gods handen gelegd.

Moge de barmhartige Vader hem een nieu-
we toekomst verlenen, al het goede ge-
denken dat hij hier op aarde verrichtte,
en hem opnemen in zijn eeuwig Geluk.

Beste Elza en kinderen, steun mekaar in
dit korte leven ; blijf trouw aan uw ge-
loof ; dank voor uw vele attenties en be-
zoeken.

Beste vrienden, blijf u inzetten om het lot
van de evenmens draaglijk te maken en bid
ook eens voor mij. De Heer moge er u
rijkelijk voor belonen.
