

Heer, handel met mij volgens uw welbehagen ; Uw
wil geschiede.



BID VOOR DE ZIEL

van MIJNHEER

Longien-Remi MELKEBEKE

echtgenoot van

Mevrouw Sidonie DE ROOVER

geboren te Velzeke-Ruddershove, den 28 September
1865 en aldaar godvruchtig overleden, den 2 Januari
1948, gesterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van het Genootschap der H. Barbara en der
St. Martinusgilde.

't Was nieuwjaar ! Met innige voldoening en kalme
berusting had vader de : " Zalig en gelukkig Nieuwjaar,
wens van zijne kinderen aanhoord. De volgende mor-
gen was die wens vervuld , niet in den bedrieglijken zin
van de wereld, maar zoals God het echt geluk schenkt.

Vader was naar de eeuwige zaligheid verhuisd en
kommer en lijden hadden plaats gemaakt voor rust en
genot in den hemel.

De dood is voor de rechtvaardigen de have der rust.
(H. Ambros)

Rechtvaardig was hij, als goede echtgenoot en vader
met rechtschapen gemoed, voorzichtig en bekommerd
en diep godsdienstig, een vader die door eigen voor-
beeld aan zijne kinderen God, plicht en werk leerde be-
minnen.

Dierbare echtgenote, lang hebben wij elkander be-
mind en geholpen op aarde, wij zul'en elkander spoedig
wedervinden, en gij mijns geliefde kinderen, hebt ook
dank voor uwe genegenheid en zorgen, blijft door uwe
liefdebanden verenigd en bidt voor uw vader, vooral
gij mijne dochter aan den dienst van God toegewijd.
Zoet Hart van Maria, wees mijne toevlucht.

(300 d. afl.)



De Familieën MELKEBEKE ;
De ROOVER-VAN den BERGHE
en DOBBELAERE ;

BEDANKEN.