

Uitgeput van krachten, stierf hij in een gelukkige  
ouderdom!

Wij leggen onze tranen en gebeden neder op het graf  
van hem die wij zoo teer beminnen.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

### Pieter-Francies MELKEBEKE

weduwnaar van Mevrouw

Elodie MEUBELS

Voorzitter van de Kerkraad;

Voorzitter van de Bond der Xaverianen;

Lid van alle godvruchtige Genootschappen,

geboren te Velzeke, op 17 April 1859 en met volledige  
overgave aan Gods H. Wil overleden te Munkzwalm,  
op 4 October 1947, gesterkt door de H. H. Sakramenten  
der stervenden en de Pauselijke Zegen,

De tijd van mijn verblijf hier op aarde is geëindigd:  
mijn krachten zijn uitgeput, mijn dagen zijn vergaan  
gelijk de schaduw en verdord gelijk het gras. Ik werd  
eensklaps tot niet gebracht en wist het niet, O! dood!  
o groot geheim der dood, hoe leert gij ons wel wat wij  
hier zijn op aarde... Neen niets is duurzaam op aarde,  
het langste leven verdwijnt gelijk een schaduw, de  
grootste voorspoed verdwijnt, wanneer men hem begint  
te genieten.

H. Lig. - H. Aug.

Lange jaren, tot in zijn hoge ouderdom, stond hij ten  
dienste in de kerk en in de parochie bij zijn evenmensch:  
Velen heeft hij de eeuwigheid helpen ingaan. Nu is hij  
zelf die weg ingegaan. In zijn kloeke gesteltenis schikte  
hij de hoogste jaren te bereiken, maar Gods H. Wil heeft  
er anders over beschikt: Zijn H. Naam weze gebenedijd!

Gelief, o Heer, uw gratie uit te storten over de over-  
ledene en te troosten die in droefheid zijn. Eccl. 37-38.

Bloed van Christus reinig mij: water der zijde van  
Christus, was mij O, goede Jezus, verhoor mij. Gedoog  
niet dat ik van U gescheiden worde! Roep mij in dit uur  
en beveel mij tot U te komen, opdat ik U love met uw  
heiligen in der eeuwigheid.

H. Ign.

Mijn duurzame Kinderen, Kleinkinderen en Achter-  
kleinkind, gij maakte mij het leven aangenaam, hebt  
dank voor al de zorgen welke gij mij zoo vol liefde ge-  
geven hebt. Ik ga moeder vervoegen in den hemel, daar  
waken wij beiden over u allen. Dat mijn zegen ten einde  
toe op u blijve! De zegening des vaders versterkt het  
huis der kinderen.. Eccl. 3, 10, 11. Betrouwt steeds op God  
en wandelt altijd op de weg der gerechtigheid!

Beminde Broeder, Zuster, Bloedverwanten en Vrien-  
den, vaartwel en bidt voor mij!

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

R. I. P

Mijnheer en Mevrouw Louis HELLEBAUT-MELKEBEKE  
en kinderen;

Mejuffer Martha MELKEBEKE;

Mijnheer Maurice MELKEBEKE;

Mijnheeren Mevrouw Frans MELKEBEKE-VAN CROM-  
BRUGGE en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Julien VANDER HAEGHEN  
MELKEBEKE, kinderen en kleinkind;

Mijnheer en Mevrouw Roger VAN WANZEELE-MEL-  
KEBEKE en kinderen;

Mejuffer Julia MELKEBEKE;

De familiën MELKEBEKE, MAROL, DE CLERCQ en DE  
VISSCHER

*dan'en innig om uwe blijken van deelneming  
en gebeden.*

Druk C. Melckebeké D'Hollander, Sottegem