

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS ! Amen.  
(100 d. afl.)

†  
BID VOOR DE ZIEL  
van Mijnheer

**THEOPHIEL MELKEBEKE**

weduwnaar van Mevrouw

**ELODIE VAN DEN BERGHE**

geboren te St Maria-Audenhove, den 10 Februari 1861  
en aldaar overleden. den 21 Januari 1946,

gesterkt door de H. H. Sacramenten der stervenden.

Medestichter der Muziekmaatschappij St Cecilia.

Van kindsbeen af heeft hij in vrede, in rechtvaardigheid en menschlievendheid geleefd en was voor allen een voorbeeld van diepen godsvruchtzin. Hoe troostrijk en passend zijn voor hem deze woorden van de H. Schriftuur: Van den arbeid uwer handen zult gij u voeden, dan zijt gij gelukkig en het zal u wel gaan.

Rustig, vreedzaam en godvreezend sleet hij zijn laatste jaren; zijn dood, kostelijk in de oogen van God, als de dood der heiligen, was de trouwe weerspiegeling van gansch zijn leven.

De hooge jaren zijn een eerekroon op de wegen der gerechtigheid te vinden.

De godsvrucht tot Maria is eene waarborg van zaligheid, welke God geeft aan dezen die hij tot de glorie des hemels heeft bestemd.

Vaarwel, beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor uwe liefde en uwe zorgen; vergeet mijne lessen en goede voorbeelden niet en weest mij inachtig in uwe gebeden. Tot wederziens in den hemel.

Zoet Hart van Maria, wees mijne zaligheid.  
(300 d afl.)

R. I. P.

Drukk. Camiel Melckebeke. Hoogstraat. 3. Sottegem.

Mijnheer en Mevrouw Henri MELKEBEKE-BOCKSTAELLE,  
Mijnheer en Mevrouw Cyriel MELKEBEKE-VAN LIERDE'gen kind,  
Mijnheer en Mevrouw René MELKEBEKE-DE VOS en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Achiel MELKEBEKE-VANDE VELDE,  
Mijnheer en Mevrouw Victor MELKEBEKE-DE TEMMERMAN en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Achiel GOESSENS-MELKEBEKE en kinderen,  
Mijnheer en Mevrouw Camiel MELKEBEKE-HAEGEMAN en kinderen,  
De familien MELKEBEKE, VAN DEN BERGHE, VERBRUGGEN en ROOS

*innig getroffen door uwe blijken van genegenheid en  
deelneming hun betoond*

bieden U hun oprechten dank aan.