

De boomgaards in hun laatste bloei...
en 't schoon verwachten van de mei
heeft jeugdig haast, uw dood omstoed
met hoop, waaruit berusting groeit,
in overgave en dankbaarheid...



In Gods vaderhanden en in uw gebed
bevelen wij de ziel aan van de Heer

EMIEL MELCKEBEKE

weduwnaar van Mevrouw

EMELIE DE MULDER

geboren te Velzeke-Ruddershove de 28 juni 1893
en er zacht in de Heer ontslapen de 6 mei 1971
gesterkt door de H. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

OUdstRIJDER - OORLOGSINVALIED 1914-1918.

Lid van de Kristelijke Bond der Gepensioneerden.

Gelukkig de mens die zijn oude dag mag door-
brengen in de veilige geborgenheid van een liefde-
volle familie. Gelukkig vooral de mens die in zijn
levensavond de komst van de Heer rustig en voor-
bereid kan tegemoet zien. De sakramenten der zieken
ontving hij bewust en als iets van zelfsprekend.

Emiel was zo 'n kranig man, want als oud-strijder
heeft hij ontbering en oorlogsellende gekend, maar
moedig wist hij dit alles te doorstaan, om steeds
onvermoeid in de weer te zijn voor de zijnen. Een
laatste beproeving van het oud-woorden, ontnam hem
stilaan zijn krachten en maakte hem gereed voor
de eeuwigheid.

Heer, wij mogen met de woorden van St. Paulus
zeggen : « hij heeft de goede strijd gestreden, zijn
levenstaak volbracht, het geloof bewaard. Nu wacht
hem de krans der gerechtigheid waarmede, Gij, Heer
als rechtvaardige hem zult belonen. »

Duurbare kinderen en kleinkinderen vaartwel, thans
ben ik weer met moeder verenigd. Van bij de Heer
blijven we u bewaren en beschermen, bij Hem blijven
we uw voor sprekers in « DANK » voor alles wat Gij
voor ons beiden deedt.

Beste familie, vrienden en bureu geen mens verlaat
graag deze wereld doch laat ons danken voor hetgeen
wij elkaar hebben kunnen geven. Betrouw op God en
helpt steeds elkaar en het zal u welgaan in het leven
ten allen tijde.

Jezus, Maria, Jozef!

Om uw gebeden

en blijken van deelneming

danken U :

De families Melckebeke, De Mulder,

Fiers en Meersschaut.