



*De dood opent voor de ware christen de deur
van het Hemels Paradijs.*

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

AMANDUS MELCKENBEECK

zoon van
Désiré en Amelia Bosman

geboren te Wanzele, de 5 Februari 1873,
en godvruchtig in de Heer ontslapen te Lede, de
1 November 1951, gesterkt door de
genademiddelen van onze Moeder de H. Kerk.

*Lid van de Bond van het H. Hart en van de
Confretrie van de H. Barbara.*

Zijn leven was stichtend en voorbeeldig, het gaf getuigenis van christelijk geloof en vrome godsdienstzin, van trouwheid in 't vervullen der plichten. Goed van harte, minzaam van karakter, werkzaam en oprecht, bewees hij gedurende 50 jaar trouwe diensten aan het klooster.

Zacht was het heengaan van de duurbare overledene naar het rijk van eeuwige Vrede; gelouterd en getroost door de laatste heilige sacramenten, stierf hij berustend in Gods heilige Wil op de hoopvolle Hoogdag van Allerheiligen.

Beminde broeder en familie, bewaart mijn aandenken in Uw geheugen en toont mij uwe liefde door uwe gebeden. En Gij, duurbare Kloosterzusters, hebt duizendmaal dank voor de goede zorgen die Gij mij geeft. De Heer zal er U voor lonen en ik zal U indachtig zijn in de schone hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

De familiën MELCKENBEECK en BOSMAN,

diep getroffen door uwe blijken van
egenheid en deelneming

B E D A N K E N

Uitg. Van Accoleyen, koster, Wanzele,