

God in Zijn goedheid beproefd ons in dit leven om ons later de gelukzalige eeuwigheid te laten genieten.



BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mijnheer

## Edward MELCKENBEECK

Lid van verschillende Godvruchtige genootschappen

echtgenoot van

Mevrouw Josephine JANSSENS

geboren te Wanzele, op 12 februari 1871 en godvruchtig overleden te Denderleeuw op 13 september 1957.

Versterkt door de H. Sacramenten der stervenden

O lieve en goede Heer, Gij hebt in een huisgezin waar twee ouderen van dagen zovele jaren naast elkander hebben geleefd, en steeds zonder morren de beproevingen van het leven hebben gedragen, een harde slag toegebracht. Niettegenstaande wij wisten dat deze scheiding komen moest valt zij ons droevig en pijnlijk, want door zijn heengaan verliezen wij een allerliefste echtgenoot en vader, die slechts voor ogen had: ons geluk en welzijn.

O God, wie het eigen is altijd mededogend te zijn en te sparen, wij smeken U ootmoedig voor de ziel van Uw dienaar, aan wie Gij heden bevolen hebt uit deze wereld te scheiden... vergeet ze niet voor eeuwig, maar gebied dat Uw heilige Engelen ze opnemen en naar het Vaderland des Paradijzes geleiden.

Vaarwel mijn teerbeminde echtgenote, beminde kinderen en kleinkinderen, ik dank u voor de oprechte liefde en genegenheid waarmede gij mij hebt omringd, laat mijn aandenken in uw hart voortleven, eens zien wij elkander terug in de Hemel.

Vaarwel broeder, zusters, schoonbroeders, schoonzusters, bloedverwanten en vrienden, tot hierna maals.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.).

Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.).



Mevrouw Edward MELCKENBEECK, geboren Josephine JANSSENS,

Mijnheer en Mevrouw Donatus MELCKENBEECK-VYVERMAN,

Mijnheer en Mevrouw Jozef WAUTERS-MELCKENBEECK,

De familie MELCKENBEECK,

De familie JANSSENS,

De familie DE CONINCK,

De familie VYVERMAN,

danken U voor de troostvolle deelneming in hun rouw en uw gebeden voor de zielerust van hun teerbeminde overledene.