

†

Vrome herinnering aan

de Heer Albert Menschaert

echtgenoot van

Mevrouw Germaine De Clercq

geboren te Nederbrakel, op 11 augustus 1888 en overleden te Wetteren, op 16 oktober 1975, voorzien van de HH. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Op een vroege herfstmorgen werd hij door God in zijn grote liefde geroepen : het einde van een boordevol gevuld leven. Een leven van frisse levensvreugde die hij tot zijn laatste levensdagen liet sprankelen voor al wie hem benaderen mocht ; een leven van zwaar werk, waarnaar zijn handen tot de laatste levensmaanden als het ware hunkerden ; een leven van rustige voldaanheid over de rijke levensoogst waarvan hij zo dankbaar blij het bilan opmaakte.

Zijn eenvoud en totale eerlijkheid waren voor hem vanzelfsprekend, voor ons en voor allen die hem kenden, een blijvend voorbeeld. Hij was een man van weinig woorden, maar als hij sprak wisten we dat hij ons iets onvervangbaars te zeggen had. Wie hem ontmoette, wist wat vrouwen betekende.

Onze droefheid wordt overstraald door dankbaar geluk, omdat God ons zo een echtgenoot, zo een vader en grootvader heeft geschonken. Wij weten dat Hij hem het onverwoestbaar geluk van de hemelse vreugde en vrede heeft verleend. In het gebed blijven wij verenigd : moge zijn onverstoorbaar geloof en de vriendschap waarin hij ons is voorgegaan, de kracht en het geluk van ons leven uitmaken.

Mevrouw Albert Menschaert-De Clercq,
Heer en Mevrouw Lucien Jourquin-Menschaert
en kinderen,
De Families Menschaert, De Clercq, Van Der
Donckt en Viville,

danken hartelijk om de blijken
van deelneming in hun rouw.