

Heer geef hem de Vrede!



Bid opdat de Heer zijn eeuwige liefde
schenke aan de heer

Germain Menschaert

Echtgenoot van Mevrouw

LEA ORINS

Geboren te Ronse op 26 september 1914
en er overleden op 12 maart 1971

Voorzien van het H.Sakrament der Zieken.

Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.

Gelijk het de Heer behaagd heeft, zo is het geschied:
zijn H Naam zij gezegend! - Waakt en bidt, want
gij kent noch dag noch uur waarop de dood komen
zal: weest dus immer bereid om voor Gods rechter-
stoel te verschijnen.

Aan uw gelovigen, o Heer, wordt het leven niet
ontnomen, maar wel verwisseld in een bster en eeu-
wig leven. Wij zullen troost en sterkte vinden in de
hoop dat O. L. Heer, oneindig goed en barmhartig,
onze dierbare overledene genadig zal zijn.

Steeds was hij tevreden met Gods H. Wil; waarom
zouden wij deze dan niet aanvaarden? En wanneer
de ziekte hem trof, in de laatste maanden van zijn
leven, bleef hij ten volle onderworpen. H. Hart van
Jezus, om dit lijden waardoor hij op U heeft mogen
gelijken, geef hem nu de eeuwige rust.

Liefste Moeder die pijn had ik U toch willen sparen.
Helaas de ziekte haalde het, spijs de toegewijde zor-
gen van allen. Blijf uw sterkte en uw troost vinden
in uw stil en vertrouwwol gebed.

Beminde Echtgenote, ik weet hoe ook voor U het
scheiden zwaar valt. Graag hadden wij nog zeer vele
jaren samen willen doorbrengen, de Heer schikte het
echter anders. Blijfmoedig en gedenk hoe het leven

hier toch kortstondig is, vergeleken bij de eeuwig-
heid van geluk die voor ons door God is weggelegd.
Heb dank voor uwe liefdevolle zorgen. Gedenk mij
elke dag, niet in tranen en verdriet, maar in geloof
en vurig gebed.

H. Jozef, Patroon van de goede dood, bid voor
mij! (300 d. afl.)

Druk. Portois Schorisse.



Mevrouw Germain MENSCHAERT geboren Lea
ORINS;

Mevrouw Rosa MENSCHAERT;

De familie MENSCHAERT;

De familie ORINS;

De familie MERCHIERS;

danken innig om uw blijken
van sympathie en deelneming.