

Hij was een eenvoudigen rechtvaardig man, die
God vreesde en zich van alle kwaad verwijderd
hield.
Job. I. 1.



BID VOOR DE ZIEL

van

GUSTAAF MENSCHAERT

weduwnaar van

Maria VAN CAUWENBERGE

geboren te St. Martens-Lierde,

de 20 Augustus 1880 en godvruchtig overleden in de
kliniek te Opbrakel, de 2 Augustus 1948,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

De achtbare man, die wij betreuren, was een
voorbeeldige echtgenoot en vader, en vooral een
oprechte christen. Rechtvaardig en werkzaam was
zijn leven, troostelijk en stichtend zijne dood. De
Heer had hem begaafd met een vreedzaam karakter,
waardoor hij alle harten tot zich trok : ook werd hij
van God en van de menschen bemind en zal zijne
gedachtenis in zegening blijven. Eccl. XL. II

Bijgestaan in zijn uiterste van al zijne kinderen
die hij in eer en deugd had opgevoed, mocht hij met
de ouderling Simeon zeggen : " Heer, laat uw die-
naar in vrede gaan. „

Bemide Kinderen en Kleinkinderen, ik verlaat
een dal van tranen, om het Rijk der Hemelen in te
treden. Van daarboven blijf ik U met moeder be-
minnen... daar verwacht ik U.

Weest mij ondertussen indachtig in uwe gebe-
den.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U.
300 dagen afl.

.....
Vandendriessche-De Vleeschauwer, Nederbrakel

Mijnheer en Mevrouw Kamiel DE STAERCKE-MENSCHAERT en kinderen ;
Mijnheer en Mevrouw Albert MENSCHAERT-DE VLEESCHAUWER ;
Mijnheer en Mevrouw Victor MENSCHAERT-DE PAEPE en kind ;
Mijnheer Remi MENSCHAERT, zijne kinderen en kleinkinderen ;
De Familien MENSCHAERT-VAN CAUWENBERGE, MISEREZ-FAINGNAERT ;

bedanken U voor de blijken van deelneming.