

De godsvrucht tot Maria is een waarborg van  
zaligheid. H. Jean, D.



## BID VOOR DE ZIEL

van JUFFROUW

### Louise Menschaert

geboren te St Martens-Lierde, de 4 december 1899  
en er godvruchtig in de Heer ontslapen de 18 juli 1958  
Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Wie moedig en op God betrouwend door het leven gaat, zal de last van dit bestaan lichter dragen en met blijdschap de offers van elke dag, als kostbare wierook, ten Hemel laten opstijgen.

Wat kunnen wij U meer aanbieden, o Heer, dan de vrucht van ons werken en lijden, de offerande van onze beproevingen en de betuiging van onze goede wil?

Stil en zachtmoedig, vroom en onderworpen aan Gods heilige Wil heeft zij haar leed gedragen en haar leven tot een goed einde gebracht. Zij had de genegenheid gewonnen van allen die haar benaderden en ieder betreurt nu haar vroegtijdig heengaan.

Beminde broeders en zusters, ik had gehoopt nog menige jaren aan uw zijde te kunnen doorbrengen maar de Heer heeft er anders over beschikt. Zijn naam weze gezegend. Weest mij vooral indachtig in uwe gebeden,

Zoet hart van Maria, wees mijn heil. 300 d. aff.



De familiën

MENSCHAERT,  
MISEREZ,

zeer gevoelig voor de blijken van deelneming  
hun betoond bij het overlijden van hun teer-  
geliefde afgestorvene.

DANKEN U.

---

Drukk. DE VOS, St-Martens-Lierde.