

Geef haar, Heer, de eeuwige rust : en moge het
durend Licht haar verschijnen !

†

BID VOOR DE ZIEL VAN

Meijuffer Maria Emma Menschaert

geboren te St. Martens-Lierde, de 20 april 1889 en
aldaar schielijk overleden de 11 augustus 1960.

Lid van de Bond van het H. Hart
en van alle godvruchtige genootschappen.

Gelukkig de mens die gedurig de dood voor ogen
heeft en zich dagelijks bereidt om wel te sterven

Thomas a Kempis

Van hare kindsheid af heeft zij de wegen des He-
ren trouw gevolgd : zij heeft altijd het voorbeeld
gegeven van een levendig geloof en een diepe
godsvrucht.

Zij was een braaf en godvrezend mens ; nauwkeu-
rig voldeed zij aan haar kristelijke plichten : zij be-
minte het werk en het gebed. Voortedereen was zij
minzaam en gediensig. Hare goedhartigheid was
een bron van vriendschap en de edele gevoelens
harer ziel wonnen haar de achting van allen. Haar
gedachtenis blijve in ere.

Mijn teergeliefde bloedverwanten en gij allen, die
mij duurbaar waart, ik sterf, maar mijn liefde voor
U zal niet vergaan. Gelijk ik U beminde op aarde,
zo zal ik U blijven beminnen in de hemel. Weest mij
indachtig en vergeet mij vooral niet in uw gebeden.

Barmhartige Jezus, geef haar de eeuwige rust.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid.

300 d. afl.

Uitg. Cl. Miserez, koster, Delftinge

De familiën MENSCHAERT en
MISEREZ,

*danken U oprecht om uw
gebeden en uw deelne-
ming in hun pijnlijke rouw.*