

Het lijden en de ziekte met verdueligheid verdragen
voltrekt de kroon die God bereidt in den Hemel.

H. Lig.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

Pieter - Cyriel Menschaert

Echtgenoot van Mevrouw

ROSALIE VAN DEN BOSSCHE

Geboren te St-Martens-Lierde, de 29 Maart 1883 en
aldaar godvruchtig overleden de 27 Juni 1950

Versterkt door de H.H. Sacramenten der Stervenden.

Lid van den Bond van het H. Hart



Van af zijne jeugd, heeft hij gewandeld op de wegen
des Heren, zijn geboden in acht genomen, en van
ganser harte, Hem zoeken te behagen.

Hij is dan ook zacht en gelaten, overgegeven aan
Gods eeuwige raadsbesluiten, in vrede in den Heer
ontslapen.

Hoewel de dood hem, niettegenstaande zijn pijnlijke
en langdurige ziekte, onverwachts kwam te treffen,
was hij sinds lang op haar voorbereid.

Bemide Echtgenote, mijn trouwe levensgezellin,
heb dank voor al wat gij voor mij gedaan hebt, liefste
Kinderen en Kleinkinderen, eert Moeder al de dagen
van haar leven. Bewaart de christelijke gevoelens, die
ik door woord en voorbeeld in Uw hart heb geplant;
blijft onverbrekkelijk aan elkander verbonden door
genegenheid en wederzijdse behulpzaamheid en blijft
Uw Vader gedachtig in Uwe gebeden.

Mijn Jezus Barmhartigheid.

300 d. afl.

Zoet Hart van Maria wees mijn zaligheid. 1 300 d. afl.

Drukwerken DE CLERCQ. Ophasselt,

Mevrouw Cyriel MENSCHAERT, geboren Rosdite VAN DEN
BOSSCHE ;

Mijnheer en Mevrouw Frans PREMEREUR-MENSCHAERT ;

Mevrouw Weduwe Albert MENSCHAERT-DE GEITER en zoon;

Mijnheer en Mevrouw Jozef DE CLERCQ-MENSCHAERT en
kinderen ;

Mijnheer Leonce MENSCHAERT ;

De Familien MENSCHAERT, VAN DEN BOSSCHE, MISEREZ
en WATHE.

DANKEN U van harte voor uw blijken van deelneming.