

« Naar U gaat mijn verlangen, Heer ».
(Ps 24, 1)



Uw gebed geleide op zijn tocht naar de
eeuwigheid

DE HEER

Remi MENSCHAERT

weduwnaar van Mevrouw

Marie-Aimée DE CAMPENAERE,

geboren te St.-Martens-Lierde op 8 januari
1893, gaf hij in volle vertrouwen zijn aardse
leven terug aan zijn Schepper op 23 decem-
ber 1975, nadat hij gevraagd had om de
Pauselijke Zegen, de ziekenzalving en de
H. Teerspijze.

« Nu dit hart dat zo van het leven heeft ge-
houden, stil gevallen is, bevelen wij, Heer
God, deze mens in Uw handen. Wij bidden
U : roep hem ten leven en laat hem delen
in Uw onbegrensde vreugde ».

Tijdens de laatste dagen van de adventstijd
zag deze man werkelijk met een groot ver-
langen uit naar de komst van de Heer in de
H. Eucharistie. Nu beleeft hij Kerstmis daar
de Verlosser hem komen bevrijden is uit de
greep van het menselijk lijden om hem te
brengen naar een leven van eeuwige vreugde,
dat deze man nu is binnengegaan, omdat hij
jarenlang als gelovig en christen mens heeft
opgestaan voor het werk van Gods genade.
Hierdoor is hij geworden die blije mens, tot
op het einde van zijn leven vol levensmoed,
die goede mens die voor eenieder een har-
telijk woord over had. Van zijn vaderlijke
taak heeft hij zich trouw en toch joviaal
gekwteten, zodat zijn kinderen hem niet alleen
eerbiedig bejegenden, maar hem in zijn oude

dag nog meer aanhankelijk waren dan in hun
jeugd, er op stonden hem in hun midden
en in hun gezelschap te hebben.

Beminde kinderen, kleinkinderen en achter-
kleinkinderen, ik hield toch zoveel van u al-
len. Wat zijt gij steeds om mij bekommerd
geweest, voorkomend en vriendelijk! In het
gezin waar ik mijn oude dag mocht slijten
was ik toch zo welkom! Om de vreugden
die gij mij hebt verschaft bedank ik u allen.
Blijft steeds leven in die echte familiegeest
waar de één voor de ander een hulp is en
vergeet mij en moeder niet in uw weekendse
eucharistieviering.

« Heer onze God, zoveel jaren hebt Gij
deze mens gezondheid en levenskracht ge-
schonken. Nu dit leven ten einde liep, bid-
den wij U : wil hem belonen naar werken
en vrede schenken in Uw onvergankelijk licht.
Door Christus onze Heer ».

De families MENSCHAERT, DE CAMPENAERE,
MISEREZ, DE MEZEL,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel