

Geloofd zij Jezus-Kristus.

Amen!



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Valentine Menschaert

weduwe van Mijnheer

HENRI MORRE

geboren te Nederbrakel, de 9 juli 1868 en godvruchtig overleden te Zegelsem, de 6 juli 1960, gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden en de Pauselijke Zegen in het stervensuur.

Moeder heeft onder ons gewoond als een moeder van liefde en goedheid in geest van geloof en plichtsbetrachting; zij heeft haar gezin voorbeeldig opgevoed.

Met recht verdiende zij een ware rust en op haar hogen ouderdom genoot zij steeds van goede gezondheid. De Heer heeft haar van de kwellingen en de zware angsten van de dood bewaard en bijna ongemerkt heeft haar ziel de reis naar de eeuwigheid ingezet.

De deur des Hemels staat inderdaad open voor dezen die hun vertrouwen stellen op Maria, de Moeder van God, maar ook aan de mensen. Niet vruchteloos heeft zij zo ontelbaar vele rozenkransen ter ere van de H. Maagd gebeden: zij waren haar steun en haar troost tijdens haar leven, zij brachten haar verlossing uit de kwellingen van het leven.

Duurbare kinderen en kleinkinderen, gedenkt steeds de voorbeelden en zelfs de vermaningen van uw moeder en dan zal mijn beeld steeds voortleven in U en van liefde en dankbaarheid zullen door God gezegend worden. Vaartwel en tot weerziens in de Hemel.

O.L.Vrouw van de Rozenkrans, bid voor ons.

De 4 akten.

(12 j. afl.)

J. Van Der Donckt, Koster, Zegelsem.

De familiën MORRE, MENSCHAERT, VAN DEN BOSSCHE en HERPELINCK,

zijn diep gevoelig voor de blijken van deelneming
en danken U van harte.