

Geloofd zij Jezus Christus. Amen.



BID VOOR DE ZIEL  
van Heer  
**FIRMIN MERCHIEERS**

weduwnaar van Mevrouw  
**RACHEL VAN HUFFEL.**

Geboren te St.-Blasius Boekel, de 15 november 1895 en  
godvruchtig overleden te Zottegem, de 13 april 1965.

Gesterkt door de troostmiddelen van de H. Kerk  
en de Pauselijke Zegen.

Oudstrijder 1914-1918. — Vuurkruiser. — Vereerd met de  
eretekens: Oorlogskruis met palm, Overwinningsmedaille  
en Herinneringsmedaille 1914-1918.

Heer, de slag die ons treft is zwaar, en het kruis dat op  
onze schouders wordt gedrukt weegt loodzwaar door. Enkel  
in ons geloof in U kunnen wij de kracht vinden om éنية  
troost te ervaren, en het offer te brengen dat Gij van ons  
vraagt.

Waarom hebt Gij zo vlug deze man van ons weggerukt, die  
Gij ons hadt gegeven tot steun en troost, die ons zo dier-  
baar was en zo onmisbaar voor ons geluk? Het hoofd oot-  
moedig buigend, zeggen wij: Vader, niet mijn wil maar de  
Uwe geschiede!

Vaartwel, beminde kinderen en kleinkinderen. Graag had  
ik nog enkele jaren in uw midden vertoefd, doch de Meester  
van leven en dood heeft er anders over beslist. Weest mij  
indachtig in uw gebed, en eens hoop ik u allen weer te zien  
in de hemel.

Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,  
ontferm u mijner.

Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid. (300 d. afl.)

Heer en Mevrouw Roger MERCHIEERS-DE SMET ;

Heer en Mevrouw Robert DE SMIJTER-MERCHIEERS ; zijn kinderen,

Meijuffer Martine MERCHIEERS ;

Jongeheer Didier MERCHIEERS ;

Jongeheer Patriek DE SMIJTER ;

zijn kleinkinderen,

De families MERCHIEERS-VAN LOVEN en VAN HUFFEL-ROOS,

*danken U van harte voor de blijken van senegenheid en  
gebeden betoond bij hun rouw.*