



BID VOOR DE ZIEL VAN
**ROBERT, GUSTAV, REMI
MERCHIERS**
echtgenoot van
MARIA MARTENS

geboren te Strijpen op 9 augustus 1909
en er overleden op 13 september 1987,
gesterkt door de H. Sakramenten.

Maria Martens,
Marc en Marie-Madeleine Van Dorpe-Merchiers,
Bart en Geert,
Willy en Simonne De Roover-Merchiers,
Katrien, Anneleen, Veerle en Liesbet,
Gerard Merchiers,
De families Merchiers-Geenens en
Martens-Machtelinckx

danken U voor de blijken
van deelneming en gebed.

Dag Pa, tot morgen; dag Pepe.
Hoe dikwijls hebben we zo geen afscheid van jou
genomen.

Jouw wens – te mogen heengaan in het huis waar
je voor ons hebt gewerkt, hebt geleefd, hebt gezorgd –
is voor ons de ultieme troost.

Je was bewust tot de laatste seconde, zodat het
heengaan toch nog plots is aangekomen. De laatste
woorden die je met ma nog hebt gewisseld, lieten
niets vermoeden.

En toch viel plots die stilte. Die eindeloze stille stilte.

't Is avond, stille... en, mij omtrent,
is iets, of iemand, onbekend,
die, zachtjes mij beroerend, zegt:
" 't Is avond en 't is rustens recht." G.G.

Toen je – nu al een aantal jaren geleden – besepte
dat je niet meer werken kon, heb je het zeer moeilijk
gehad. Je revolteerde omdat je bedrijf je nodig had;
het land en de dieren je nodig hadden. Je boerenhart
was buiten, en niet in de zetel waar je jarenlang
aan gekluisterd werd.

Zelfs de laatste weken, toen de ziekte je onherroe-
pelijk in haar macht kreeg, was je geïnteresseerd in
alles wat met jouw levenswerk te maken had. Het
was ontroerend en verblijdend tegelijk.

Nu wordt het stil in huis.

Je goede vrouw, je kinderen en kleinkinderen, je
vrienden zullen je missen. Het is niet onder woorden
te brengen, hoe lastig afscheid nemen valt. Wij
troosten ons met de gedachte dat we je laatste
wens – te mogen sterven omringd door jouw gelief-
den – hebben kunnen vervullen.

Gij zijt bedankt, pa, voor alles wat je voor ons hebt
gedaan.

Wij danken Onze Lieve Heer, voor de jaren die Wij
u aan ons gegeven heeft.

Drukkerij Melckebeke Zottegem