

«Bid voor ons, kwetsbare mensen».



GEDENK IN UW GEBED EN OFFER
DE HEER

Kamiel, Joris MERCIE

Echtgenoot van Mevrouw

Martha DE KEYSER

geboren te Oosterzele, op 6 augustus 1912 en godvruchtig overleden in de Sint-Vincentiuskliniek te Gent, op 23 september 1982.

Gesterkt door de H. H. Sakramenten der Zieken en de Pauselijke Zegen.

Oud-Strijder 1940-1945.

Past in onze menselijke begrenzing en kwetsbaarheid niet het woord van de H. Schrift :

«Uit de diepte roep ik, Heer,
luister naar mijn stem.

Bij U vind ik vergeving en hoop
daarom zoekt mijn hart naar U.
Op de Heer stel ik mijn hoop,
op zijn woord vertrouw ik ...».

Vandaag nog goed en wel, kan morgen ons gevraagd worden de Heer tegemoet te gaan in Zijn eeuwigheid. Daarom precies zei Jezus : «Wees waakzaam, want ge weet dag noch uur.» Daarom ook leerde Hij ons bidden : ... verlos ons van het kwade.

Georges, ge hebt Uw werk gedaan, Uw strijd gestre-

den, Uw kruis gedragen ; God geve U Zijn Vrede.

Ik groet U Martha, Kinderen en geliefd Kleinkind, vul nu mekaars leven op in goedheid, liefde en toewijding. Wil mij blijvend gedenken.

Ik groet ook U broer Richard en familieleden allemaal. Vaarwel in Gods wezen.

H. Rochus, patroon der goede dood bid voor ons.

Mw Kamiel MERCIE, geboren Martha DE KEYSER,
Hr en Mw Hubert BUYSE-MERCIE en kind,
De families MERCIE, DE KEYSER, DE MOOR en
DE CORTE,

gevoelig voor de blijken van deelneming in hun
rouw, danken U oprecht.

Begraf. Mw M. Lamiroy, Sint-Lievens-Houtem

Drukk. De Riemaeker, Sint-Lievens-Houtem