

Mijn God zijt Gij, heb erbarmen met mij.



Tot vroom aandenken aan
de heer

EUGENE MERCKAERT

echtgenoot van mevrouw

MARIA ROELS

hij werd geboren te Deftinge op 11 februari
1906 en godvruchtig overleden op 3 januari
1977 in O. L. Vr. kliniek te Aalst.

Lid van de bond van het H. Hart

Lid van de bond der gepensioneerden

Getekend en uitgeput door het lijden van een
meedogenloze ziekte, waartegen de moderne
geneeskunde machteloos staat, is Eugene over-
gegaan van de duisternis tot het wonderbaar
Licht.

Met weemoed in het hart nemen we afscheid
van een man die door zijn dagelijkse inzet in
stille eenvoud iets moois van het leven gemaakt
heeft. Voor zijn vrouw en kinderen was hij een
onvermoeide werker, een bezorgde en liefde-
volle vader die alles overhad voor de opbouw
en het welzijn van zijn gezin. Voor hen met
wie hij omging was hij een rechtgeaard man,
die, zonder uiterlijk vertoon, door zijn vrien-
delijkheid en oprechtheid de genegenheid van
velen had gewonnen en voor ons allen was hij
het lichtend voorbeeld van een diep gelovig

kristen die zijn getrouwheid aan de Heer in
woord en daad beleefde. Met volledige onder-
werping en overgave heeft hij zijn ziekte ge-
duldig gedragen en vroeg hij zelf om ons Heer
op het ziekbed te ontvangen. Ook de Bond van
gepensioneerden verliezen in hem een trouwe
vriend en een gezellige makker. Om dit alles
durven we hopen dat het begin van het jaar
voor hem een "Zalig Nieuwjaar" geworden
is en dat hij reeds mag delen in de eeuwige
vreugde van het Vaderhuis.

Dierbare echtgenote, samen zijn wij doorheen
liefde en leed gelukkig geweest. Thans neem
ik afscheid van u. Dank u voor uw goede en
toegewijde zorgen. Blijft vertrouwen op Gods
goedheid. Hij weze uw steun.

Lieve kinderen en kleinkinderen, omdat ik
zoveel van u hield had ik graag nog wat in
uw midden gebleven. Van bij de Heer blijf
ik over u waken. Uw goedheid voor moeder en
uw levend geloof in de Heer sterke u.

En gij allen, familieleden en vrienden zeg ik
u vaarwel, bid voor mij en tot weerziens bij
de Heer.

De families MERCKAERT, ROELS,
DE NORRE, BEYENS

danken voor uw gebeden en blijken van
genegenheid hun betoond in hun rouw.

Uitg. Mevr. Miserez, Dries, Deftinge