

†

Tot vroom aandenken van
de heer

Georges MERCKAERT

weduwnaar van mevrouw
Elza Droesbeke

geboren te Deftinge op 20 juli 1907 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Geraardsbergen op 19 juli 1983, tijdig
bediend met de H. Sakramenten der zieken.

Lid van de bond van de Gelovige Zielen
Lid van de bond van gepensioneerden
Lid van de bond van het H. Hart

De families Merckaert, Droesbeke,
De Norre en De Smet
danken U voor uw bliken van
medeleven en gebed.

Uitg. Miserez, Deftinge

Heer, een mens ontmoeten kan genade zijn.
Zo was elke ontmoeting met Georges. Hij
was een man van diep geloof in zijn doen
en spreken. Een weinig in zich-zelf ge-
keerd, stil eigen pijn dragende om anderen
niet tot last te zijn.

Heer, U hebt gezegd „Uw ja moet ja
zijn en uw neen, neen”. Zo was ook
deze mens in alle eenvoud, rechtschappen
en moedig, oprecht en eerlijk.

Heer, na de voetwassing hebt U aan uw
leerlingen gezegd: „Ik heb U een voor-
beeld gegeven, opdat gij zoudt doen zoals
ik u gedaan heb”.

Zo heeft Georges gedaan, vol liefde en
aandacht, voor zijn vrouw die hij tot het
uiterste toe bijstond, bekommerd om de
zijnen, in totale overgave, een steun op
elk moment.

Zoals hij leefde, zo is hij ook gestorven,
attentiefol tot het laatste ogenblik wanneer
hij dacht aan de zijnen, aan zijn familie en
in volle bewustzijn om de H. Sakramenten
vroeg.

Heer, spijs de pijn van dit afscheid, zijn
wij U dankbaar dat deze mens voor ons
genade heeft mogen zijn.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.