

En steunt op uwe jaren niet,
die mij zo vroeg gestorven ziet,
past op, en leidt uw leven
als lieden die, na korte tijd,
ofschoon ge zo gezond nu zijt,
God rekening zult geven.

G. G.



Tot vrome nagedachtenis van

Mijnheer Jozef MERCKAERT

Lid van de Bond van het H. Hart en van het
Komitee voor opbouw van de St.-Macariuskerk
echtgenoot van

Mevrouw Yvonne VAN DEN BERGE

geboren te Geraardsbergen de 19 september 1915
en schielijk overleden te Goeferdinge
de 21 mei 1963, gezalfd met het H. Oliesel.

De plotse dood van deze christen heeft eenieder met verstomming geslagen, omdat hij door zovelen bemind en gewaardeerd werd :

- als goede vader voor zijn kinderen door wie hij aanbeden werd ;
- als de trouwe echtgenoot voor wie geen offer te zwaar was ;
- als de noeste werker voor de bloei van zijn gezin en zijn zaak of vereniging waarvan hij lid was, ook voor ons parochiekerk ;
- als een levenslustig man en blijde geest voor wie in zijn gezelschap verkeerde :

- als werkgever die zijn arbeiders wist te waarderen en over hun welzijn bezorgd was ;

- als goede gebuur voor wie geen dienst te lastig was. Daarom zal hij in mildheid bedacht worden.

Duurbare echtgenote en kinderen, te vroeg naar mensen zinnen ben ik eengegaan, ons geluk was te groot, maar wie kent Gods zinnen en Gods wegen : laten we in nederigheid zeggen " Ja Vader. Uw wil geschiede ". Weest eensgezind rond moeder, ik waak over U.

Familieleden, vrienden en kennissen toont mij uw liefde door een goed gebed.

O. L. Vr van smarten, troosteres der bedrukten, bid voor ons.

De familiën MERCKAERT, VAN DEN BERGE, DE WETTER en DE NAUW danken voor uw vroom gebed en voor uw deelneming in hun pijnlijke rouw.

VAN DE MAELE