



DANKBARE HERINNERING AAN

DE HEER

Lucien MERCKAERT

echtgenoot van Mevrouw

Marie-Louise WATTEZ

Geboren te Geraardsbergen op 27 januari 1931
en godvruchtig overleden in het St.-Elisabeth-
ziekenhuis te Zottegem op 14 november 2000,
gesterkt door het H. Sacrament der zieken.

De families **MERCKAERT, WATTEZ,**
GHYSSELS en **VAN MUYLEM,**

danken U voor uw aanwezigheid en blijken
van medeleveg in hun rouw.

'N BEETJE

Sterven doe je niet ineens
maar al en toe 'n beetje
en alle beetjes die je stiert
't is vreemd, maar die vergeet je
het is je dikwijls zelf ontgaan
je zegt ik ben wat moe
maar op 'n keer dan ben je aan
je laatste beetje toe.

Toon Hermans

Papa,

Wij zijn geen dichter, noch poëet, maar " alle
dagen een beetje sterven " dat was wel wat je
deed de laatste maanden.

Tergend langzaam..., zonder dat je eigenlijk zelf
besepte wat er aan de hand was. Zo langzaam
dat je deze zomer dacht dat je aan de beterhand
was. Zelfs wij kregen tegen beter weten in een
sprankeltje hoop.

Maar de zomer ging voorbij en stilletjes kwam
de herfst en jij werd zieker en zieker. Wij zagen
je alle dagen een beetje sterven, elke dag een
beetje meer. Op je laatste dag was er maar een
heel klein beetje leven meer, een laatste o zo
moeilijke ademstoot, en dan eindelijk je ogen
sluiten.

We zullen je missen Pa.

Je gezin.