

Grijze haren zijn een heerlijke kroon :
die is te vinden op de weg
van de gerechtigheid. (Spr. 16 ; 31)

†

DANKBAAR AANDENKEN AAN
DE HEER

Marcel MERCKAERT

echtgenoot van Mevrouw Rachel VAN DAMME,
(weduwe van Kamiel PORREZ)

geboren te Deftinge op 6 oktober 1911 en
plotseling overleden in het Algemeen Zieken-
huis Sint-Elisabeth te Zottegem
op 17 januari 1988.

Gesterkt door het H. Sakrament «in extremis».

Oudstrijder 1940 - 1945, vereremerd met
verscheidene eretekens.

Lid van de Kristelijke Bond der
Gepensioneerden.

Lieve man, vader en grootvader, je bent veel
te onverwacht en zo plots van ons heenge-
gaan. Dit afscheid doet ons veel pijn.

Korte tijd geleden kenden wij je nog als
werklustig, optimistisch, sportief zoals je
elke dag je kilometers fietste of wandelde,
vredelevend en steeds bekommerd om wie
je dierbaar was.

Hoe broos toch is een mensenleven. We
hadden je toch zo graag nog wat bij ons
gehouden. We hadden toch zo graag nog naar
je verhalen over vroeger willen luisteren ;
samen met je willen lachen en zingen... doch,
het heeft niet mogen zijn.

Een afscheid doet altijd pijn en komt altijd
te vroeg, maar de dankbare herinnering aan
wat mooi en goed was zal liefdevol bewaard
blijven in ons hart.

Die dankbare herinnering zal zich uitdrukken
in ons gebed :

« Heer onze God, wij vertrouwen U ons vader
toe die ons zo lief en dierbaar is. Steeds
bleef uw liefde hem nabij want Gij zijt een
God van trouw. Wil thans voltooiën in de
eeuwigheid wat Gij in de tijd met hem be-
gonnen zijt. Neem hem op in uw Rijk, waar
alleen maar vrede heerst, vreugde en liefde
dank zij Jezus, Uw Zoon, onze Heer ».

De families

MERCKAERT, VAN DAMME, PORREZ,
VAN DEN BOSSCHE, D'HOKER,

danken U.

Namis : zondag 13 maart 1988 om 8.30 u.

Begravenissen Van Asbroeck en zonen
Oudenhoofse Boekhandel