

Heer, in Uw handen beveel ik mijn geest.



TOT VROOM AANDENKEN AAN

## Omer MERCKAERT

echtgenoot van Marie-Hélène DE NORRE.

Hij werd geboren te Deftinge op 28 augustus 1899 en ging van ons heen op 6 december 1982 te Geraardsbergen.

Voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

In de beproeving die ons bij dit heengaan treft, vinden wij troost omdat de herinnering aan de overledene blijvend schoon is.

Allen die hem gekend hebben, bewaren in zich het beeld van een man die eenvoudig en hartelijk leefde, dienstbaar en door velen genegen. Door een trouwe, rustige glimlach straalde zijn innerlijk geluk naar buiten. Hij was gelukkig omdat hij door zijn werk iets had bereikt. Hij was gelukkig in zijn gezin, waar stille genegenheid en wederzijds begrip heerste en waar velen altijd vriendelijk en gastvrij werden ontvangen.

Hij was gelukkig door zijn eenheid met God, die hij in zijn hart droeg en ook door zijn inzet voor de medemens die hij dienst bewees. De sprekendste getuigenis van zijn geloof was te vinden tijdens de periode dat hij slechts met beperkte krachten kon leven. Dan kan de mens zo diep over vele dingen nadenken en overtuigd zijn dat al het aardse betrekkelijk is en vlug voorbijgaat en dan beseft men diep de grote lief-

de van God voor elke mens, ook midden in ziekte of tegenslag.

Moedig is hij de lange weg van gedwongen stil zijn gegaan. In vertrouwd gebed vindt men de sterkte om de Heer na te zeggen: « Niet mijn wil, maar de Uwe geschiede ».

Dierbare echtgenote, ik dank U voor uw liefde, voor uw geduld en bezorgdheid. Bewaar uw levensmoed in dienstbaarheid en vergeet mij niet in uw gebed.

Bemide kinderen en kleinkinderen, ik dank U voor alles wat gij voor mij gedaan hebt. Moge de Heer U tijdens uw verder leven zegenen en voor elkaar bewaren. Blijft sterk verbonden met elkaar om de leegte te overbruggen. Laten we voor elkaander blijven werken en bidden.

Dierbare familieleden en vrienden, ik dank U voor uw trouwe genegenheid.

Wil nu rustig de vier Akten bidden.

Namis : vrijdag 31 december 1982 om 19 u.

De families :

MERCKAERT, DANDOY,  
DE NORRE, MACHTELINCKX,  
danken U voor de blijken  
van kristelijke deelneming.

Druk. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel