

*En toen de avond gekomen was, sprak Jezus tot hem:  
"Kom, laten wij oversteken naar de andere oever".*

*Mk IV*



DANKBAAR AANDENKEN AAN

DE HEER

**Valère MERCKAERT**

weduwnaar van Mevrouw

**Maria, Joanna VAN NIEUWENHOVE**

geboren te Delftinge op 1 juni 1909 en  
vroom overleden in het A.Z. St. Elisabeth  
te Zottegem op 9 januari 1997,  
gesterkt door het sakrament  
van de ziekenzalving.

De families :

**MERCKAERT - VAN NIEUWENHOVE**  
**DE NORRE en SADONES**  
danken U voor de blijken van  
deelneming in hun rouw.

---

Rouwl. & Druk. B.V.B.A.. RAOUL, Brakel

Kerstmis was net voorbij. Ter gelegenheid van deze feestdag zou Valère een familiefest bijwonen. Maar de mens wikt en God beschikt. Valère moest plots opgenomen worden in het ziekenhuis. Zijn gezondheid ging stilaan achteruit en op een avond is hij zachtjes heengegaan. Hij was een goede vader, grootvader en overgrootvader.

Na een eenvoudig leven gevuld met jarenlange vlijtige arbeid kwam voor deze man de tijd van welverdiende rust. 't Werd echt een gelukkige periode in zijn leven. Daar kwam onverwachts een einde aan door 't verlies van zijn lieve echtgenote. Hoewel hij het soms niet gemakkelijk had, hoorden we hem nooit klagen, hij was steeds tevree.

De grote kracht van zijn leven was het geluk van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen te zien. Hij was blij met de geboorte van Enzo en Yuri. Hij was gelukkig met de eerste stappen van Enzo en de lieve lach van Yuri.

Vaarwel pa, dank voor uw grote liefde, uw goedheid en uw dankbaarheid. Ge zijt nu weer herenigd met ma in het andere leven. Wees samen voor eeuwig gelukkig.

Lieve bomp, we danken u om uw liefde, uw bezorgdheid, om onze onvergetelijke vakanties in onze kindertijd, om de gezellige en liefdevolle bezoeken. Wij waren bij u nog steeds "uw kleine jongen" en "uw klein meisje" van vroeger. Dat gevoel van geborgenheid dragen wij mee in ons hart.

Lieve Agnes, dank voor uw dagelijkse zorgen, liefde en aandacht die ik jarenlang, dag na dag van u kreeg.