

De ouderdom bereikt op de weg der rechtvaardigheid, is een kroon van waardigheid.



ZALIG AANDENKEN AAN

Juffrouw

Maria-Prudence Merckx

dochter van wijlen

Alfons Merckx-De Brandt

geboren te Denderleeuw de 30 Maart 1880 en aldaar godvruchtig overleden de 23 Maart 1955, voorzien der HH. Sacramenten.

Beziel met een edel hart, eenvoudig van karakter, vroom en vreedzaam van gemoed en minzaam van omgang werd zij algemeen geacht en bemind. Haar aandenken blijve in eere.

Voor de dierbare overledene was de dood niet de verschrikkelijke gezant van Gods wraak, maar veeleer de vriendelijke bode die uitnodigt tot rust en vrede.

Vaartwel, gij allen die mij dierbaar zijt, ik sla de weg in onzer vaderen in de hoop op de eeuwige rust; hebt dank voor uw liefderijke zorgen gedurende mijn langdurige ziekte en vergeet mij niet in uw gebeden.

In Uw handen, O Heer, beveel ik mijn geest.

De familiën MERCKX,

DE BRANDT,

VANDER EECKEN

zeer gevoelig aan de bliken van deelneming betoond in hun rouw, maar vooral getroost door uw gebeden gestort voor de dierbare afgestorvene,

Juffrouw Maria-Prudence Merckx

danken U van harte.

Drukkerij Rigo - Denderleeuw