

Zalig zijn zij die in den Heer sterven.

Verop.

† BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER †

MIJNHEER

Franciscus-Ludovicus Mertens

Echtgenoot van Mevrouw

Catharina DELPLACE

Lid van verscheidene godvruchtige Genootschappen
en van den Boerenbond,

geboren te St-Martens-Bodegem, den 15 Mei 1892,
aldaar godvruchtig overleden den 28 Januari 1946,
voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.



Hij was een man van groot geloof; hij diende den Heer in alle eenvoud, niet voor 't oog der menschen, maar omdat hij wist, begreep en overtuigd was dat het zoo zijn moest.

Hij was een rechtschapen man door iedereen bemind omdat hij zijn evenmensch waardeerde en hem goed deed al de dagen van zijn leven.

De kroon is van ons hoofd gevallen, de vreugde is uit ons hart verdwenen; onze vader heeft ons verlaten. Hij was naast God ons meeste goed, ons voorbeeld en onze vreugde. Zijn grootste geluk was zijn kinderen op den weg der deugd te geleiden, nu is hij wedergekeerd tot God, die ons dien schat gegeven had. Dat zijn heilige wil geschiede.

Bemide Echtgenoot, lieve Kinderen, vaartwel, blijft mij gedachtig in uwe gebeden... ik sterf gerust omdat ik U de vrees des Heeren overlaat; blijft Hem uit geheel uw hart beminnen en trouw dienen en bewaart een innige liefde tot elkander; en de God van vrede zal met U zijn.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. 300 d. afl.
Zoet Hart van Maria, wees mijn heil. (300 d. afl.)

Ch. Schoukens, grafmaker, St-Martens-Bodegem.

Mevrouw Franciscus-Ludovicus MERTENS, geboren Catharina DELPLACE;

Mejuffer Irena-Louisa MERTENS;

Mejuffer Joanna-Hortensia MERTENS;

Mejuffer Madeleine-Juliette MERTENS;

Mijnheer en Mevrouw Jozef BUYST-MERTENS en kinderen;

Mijnheer Petrus DELPLACE;

Mijnheer en Mevrouw Ednard VAN ASSCHE-DELPLACE, kinderen en kleinkinderen;

Mevrouw Weduwe Jean DELPLACE-BOEYKENS en kind;

Mijnheer Ferdinand VAN DURME-DELPLACE en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Frans DELPLACE-HEYLENS en kinderen;

Mijnheer en Mevrouw Karel DELPLACE-D'HAESELEER en kinderen;

De familiën MERTENS, DELPLACE, MARISSENS en VAN DE GUCHT,

danken U voor de blijken van innige deelneming.