

†

Tot blijvend aandenken aan

## ZUSTER ELVIRE

IRENE MERTENS

Zij werd geboren te Kersbeek-Miskom  
2 juni 1894.

Zij wijdde zich aan de Heer toe te Defthinge  
6 april 1913.

Zij ging rustig naar de Vader te Kortrijk  
23 mei 1985,  
gesterkt door het Sakrament van de zieken.

---

Een medezuster is gestorven. Zij leefde uit de Hemelvaart van de Heer naar Pinksteren toe. In de Schriftlezing tijdens het breviergebed kwam in deze dagen als een refrein een tekening van haar levenshouding : « Allen die zich laten leiden door de Geest van God zijn kinderen van God. Gij hebt de geest van het kinschap ontvangen die ons doet uitroepen : Abba, Vader ! En de Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest : dat wij kinderen zijn van God ». (Rom.)

In haar hoge ouderdom straalde nog een kinderlijke blijheid. Liefde gepaard met kwetsbare gevoeligheid drong door tot de innerlijke nood van de kinderen. Zij lag aan de basis van de overgang van naaischool naar een meer algemeen vormend programma in de beroepsschool. Zij bleef in het onderwijs als directrice tot in haar zeventig jaar.

Zij kende de genade van twintig jaar stille tijd. In dienst van de Heer zorgde zij mede voor het onderhoud van de gewijde vaten. De vrede van de kloosterkapel was haar vreugde. Zij bracht er vele uren door en zei daarmee woordeloos : « Hoe lief is mij uw woning, Heer der hemelmachten, ik verlang en hunker naar uw heilig-

dom ». (Ps. 84) Tot de Heer sprak zij haar zorg uit voor de kerk, haar medeleven met de parochie, haar verlangen om heilige priesters.

Nog dieper werd haar vrede toen zij ernstig ziek was geworden. Haar woorden klonken als de echo van een psalmtekst : « De stormen zijn bedaard in mij en vredig is mijn geest. Zoals een kind op moeders schoot, zo veilig voel ik mij ». (Ps. 131) Bij de ziekenzalving verzocht zij ons haar testament uit te zingen : « Wat zijt Gij goed, o Heer, wat zijt Gij altijd goed geweest voor mij ! ».

Wij loven en danken de Heer omdat het stille getuigenis van een kloosterleven aan deze wereld verkondigt : het geluk van de mens ligt in de genade om in de eenvoud van de totale toewijding de Heer te aanvaarden ! Zij was volgroeid in vertrouwen. Op haar nu koude gelaat ligt een lentevrede van eeuwige jeugd. De Geest doet ons uitroepen : Abba, Vader. In deze Geest vieren wij verrijzenis.

---

Om uw gebeden en blijken van deelneming danken U :

De Eerwaarde Heer Algemeen Directeur  
S. Marchand,

De Eerwaarde Algemene Oversten en Zusters  
van de Kloostergemeenschap te Defthinge,

De Eerwaarde Overste en Medezusters  
van het Klooster te Gullegem,

De familie Mertens.

Ond. E. Ghillemyn

Druk Herman, Gullegem