

Goede en trouwe dienaar, treed binnen in het huis van de Heer.



Bid voor de zielerust van

DE HEER

Jan Frans MERTENS

Echtgenoot van Adrienne DE RAEDT.

Geboren te Aaigem op 25 april 1914 en godvruchtig overleden in het ziekenhuis Sint-Franciskus te Brakel op 7 juli 1978, gesterkt door de H.H. Sakramenten der zieken.

Soms kan iemand zo getekend zijn door een haast onmenselijk lijden dat we van de dood gaan spreken als van een verlossing.

Met Kristus op het kruis mocht Frans bidden : "Mijn God waarom hebt ge mij verlaten - doch niet mijn wil geschiede maar uw wil - HET IS VOLBRACHT.

Vader is verlost van zijn lijden.

Maar wij blijven achter; wij zijn bedroefd en teneergeslagen. Voor ons betekent dat heengaan geen verlossing; wij voelen de dood als een verlies en diep gemis.

Maar wij weten dat Jezus ook het lijden heeft gekend en de bitterheid van de dood heeft geproefd, en wij geloven en belijden dat hij de verlosser is en ONZE ENIGE HOOP. Door zijn verrijzenis heeft hij over de dood gezegevierd en voor ons eeuwig leven toegankelijk gemaakt. Echte verlossing is gericht op leven, dat sterker is dan de dood, en naar geluk voert voor eeuwig. Moge de Heer hem, na een schoon menselijk le-

ven, met zijn vreugdevolle dagen, tegenslagen, miserie en dat onnoemelijk lijden, met open armen ontvangen.

Bemide echtgenote en kind, uw beste zorgen, uw meelevens, uw inspanningen waren voor mij een troost en opbeuring, hebben ons nog dichter bij elkaar gebracht : echte liefde wordt door lijden gelouterd.

Dankt God, met pijn in het hart, om de jaren dat we samen vreugde en smart hebben gedeeld, samen een huis en thuis hebben opgebouwd, waar het goed was om te wonen.

Moge uw gebed voor mij een hulp zijn bij Gods oordeel over mijn leven. Familie en vrienden, vaart wel en denkt nog eens aan mij.

Lieve Vrouw, die weet wat lijden is, begeleid mij naar uw kind "de man van smarten". Amen

Voor uw blijken van Kristelijk medeleven in hun rouw danken U :

Adrienne De Raedt,

Jozef Mertens,

De families

MERTENS, DE RAEDT, DE VUYST en
RONSIJN

Drukk. De Toren - De Ryck K., Herzele
Uitg. L. Verstockt, Aspelare