

„Ik ben de Verrijzenis en het Leven.“



Gedenk in dankbaar gebed

DE HEER

Marcel MERTENS

Echtgenoot van mevrouw

Mariette MARTENS

Geboren te Gavere op 5 april 1925
en onverwacht thuis overleden op 4 april 1995,
begeleid door de Gebeden van de H. Kerk.

Ere-korporaal Brandweer Gavere

Mariette MARTENS, *zijn echtgenote*;
Jan MERTENS-VAN DE VELDE Chantal,
zijn kinderen;

De families MERTENS - PIENS en
MARTENS - DE SUTTER.

danken U voor de blijken van deelneming.

"Heer onze God, wij danken U voor deze mens die zo nabij en dierbaar was en die nu plotseling is weggevallen uit onze wereld. Wij danken U voor alle vriendschap die van hem is uitgegaan en voor de vrede die hij heeft gebracht, wij danken U dat hij door zijn lijden gehoorzaamheid heeft geleerd en dat hij een mens geworden is om van te houden.

Wij bidden U dat er niets van dit mensenleven verloren zal gaan, dat wat hij geleefd en gedaan heeft ten goede zal komen aan deze wereld.

Wij bidden U dat hij voort mag leven in zijn echtgenote en kinderen, in familie en vrienden: in hun hart en in hun levensdurf, in hun gedachten en in hun geweten."

(naar Huub Oosterhuis)

Lieve echtgenote en kinderen, dankt de Heer met mij voor onze zorgzame liefde en genegenheid voor mekaar; dankt de Heer voor alle goeds dat wij mochten ontvangen en beleven; dankt de Heer voor alles.

Beste familie en vrienden, brandweermannen en duivenliefhebbers: bidt tot de Heer voor mij om eeuwige rust en blijvende vrede.

*Namis, zaterdag 13 mei 1995 om 18 uur
in de Sint-Amanduskerk te Gavere.*

Begr. Van Labeke, Gavere.

Druk. De Burck bvba