

†

DANKBARE HERINNERING AAN
MEVROUW

Marguerite MERTENS

echtgenote van de heer
Omer HOEBEECK

Geboren te Erembodegem op 21 september
1920 en godvruchtig overleden op 30 april
1979, gesterkt door de heilige Sacramenten
der zieken.

« Dos gan-eydn oen dem gehenem ken men
hobn oyf der velt »

Wees verzekerd, lieve echtgenote, moeder en
grootmoeder, dat Uw beeld steeds in onze
herinnering zal blijven.

U leerde ons wat werkelijke kracht en moed
betekenen. U leerde ons inzien dat het leven
moeilijk... maar kostbaar is. Uw kracht en
liefde voor het leven zullen ons inspireren,
tot het einde toe...

Veel te vroeg kwam Uw afscheid aan ons
allen. Maar wij beloven U Uw levensopvatting
rouw te blijven : Uw moed, Uw aanvaarding
van het lot, Uw zelfopoffering.

Dank U, lieve echtgenote moeder en groot-
moeder. U bent voor ons onvergetelijk en
onvergelijkbaar.

Dank aan allen. Uw gebed en Uw oprechte
deelneming waren een troost voor ons allen.
Speciale dank aan het personeel van het
Akademisch Ziekenhuis Gent voor de jaren-
lange getrouwe begeleiding en verzorging.

De heer Omer HOEBEECK,
Mevrouw Malfroidt (+) - HOEBEECK en kin-
deren,
De heer en mevrouw Luc HOEBEECK-
DE MEESTER,

De families :
MERTENS, HOEBEECK, VAN KEYMOLEN en
DE COKER,

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in hun rouw.**

Begravenissen Verbeiren - Erembodegem
Drukkerij W. Van Paepegem - Haaltert