

Wie in Mij gelooft zal eeuwig leven
(S. Jan)



Gedenk in uw gebeden de Ziel van
MEVROUW

MARIA ALICE MERTENS

Echtgenote van de heer

RAYMOND VAN HOLSBEECK

geboren te Kester, op 23 maart 1903 en in
de vrede van de Heer getreden te Aalst in
de O.-L.-Vrouwkliniek, op 22 januari 1969,
gesterkt door de genademiddelen der H.-Kerk
en de pauselijke Zegen.

Lid van de Bond van het H. Hart

Heer, de slag die ons treft is hard

Wij hadden gehoopt dat onze goede echtgenote, onze beste zuster en tante toch in ons midden zou mogen blijven. De meest toegewijde zorgen hebben niet kunnen baten: De mens wikt en God beschikt, en waar O.-L.-Heer spreekt kunnen wij alleen maar het hoofd buigen en door onze tranen heen zeggen: Gods Wil geschiede.

Alice was een voorbeeldige vrouw: kristen uit één stuk, vol liefde voor haar man, bezorgd als een moeder voor gans de familie, vriendelijk en meelevend met iedereen die haar benaderde. Ze deed ten volle haar plicht tegenover God en de mensen; daarom zal de Heer haar nu ook uitnodigen met de woorden uit de H. Schrift « Kom trouwe dienaar, treed binnen in de vreugd van de Hemel ».

Mijn beste echtgenoot, we hadden gehoopt nog enkele jaren rustig samen te zijn. Heb

dank voor uw liefde en genegenheid; onze scheiding is niet voor eeuwig. Dierbare familie, die mij allen zo nauw aan 't hart lag, blijft allen in vriendschap en onderlinge hulp voortleven, en wees een steun voor mijn bedroefde man. Bidt allen voor mij; wij zien elkander weer.

Heer geef haar de eeuwige rust,
En het eeuwig licht verlichte haar.

de families MERTENS,
VAN HOLSBEECK,
ROOBAERT en
DAUW,

**danken U voor uw gebeden en blijken van
kristelijke deelneming.**

Begravenissen De Poorter — Drukk. Rigo