

Het moederschap is op de wereld de aanschou-
wingsles van de hoogste levenswet : zichzelf kun-
nen vergeten, weldoen, meevoelen, offeren.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

MARIE MERTENS

weduwe van Mijnheer

Romain, Emiel DE ROO,

geboren te Oosterzele, 1 juli 1874 en vroom in
de Heer ontslapen te Melle, 23 juli 1958, gesterkt
door de laatste H.H. Sakramenten en de
Pauselijke Zegen.

Een hoge, gelukkige ouderdom schonk de Heer
aan Zijn vrome dienaar, midden haar talrijke
kinderen en kleinkinderen, die haar diep vereer-
den en beminden, die haar grote fierheid en vol-
doening uitmaakten. Voor allen was zij steeds de
sterke, zorgvolle en voorbeeldige moeder, tot
haar laatste uren nog immer met allen en met
alles bezig en bekommerd.

Haar leven was er een van vlijtig werk, vaken-
de bezorgdheid, offerende liefde, gedegen gods-
vrucht. De tien kinderen, die zij van God met
dankbaarheid heeft ontvangen, waarvan er nog
vijf in leven zijn, dat waren voorwaar haar
schoonste sieraden op aarde en zullen de fonke-
lendste edelstenen zijn in haar hemelse kroon.

Er is geen enkele koningin op deze wereld, die
bij zulk een moeder in waardigheid en grootheid,
in toewijding en zelfverloochening kan of mag
vergeleken worden.

Zo graag ging zij met mensen om, innemend,
opgeruimd en vriendelijk sprekend. Ieder van
haar dagen, tot de laatste toe was zegenend ver-
vuld met haar vele, vurige gebeden, waarin zij
niemand vergat.

Mijn dierbare kinderen, ik dank u voor uw
grote liefde en uw zo goede zorgen. Wij waren
samen zo gelukkig en allen aan mekaar zo diep
gehecht. Samen met vader zaliger, heb ik u steeds
geleerd vroom en werkzaam te zijn en een innig
familieleven onder elkaar te bewaren. Lang
mocht ik bij u blijven, nu ga ik bij hen, die mij
naar de hemel reeds zijn voorgegaan. O, ik weet
het, een moeder gaat altijd nog te vroeg van haar
kinderen weg, maar 't is Gods wil en die moeten
wij eerbiedigen en kinderlijk aanvaarden. Blijft
allen trouw, ook gij, mijn teerziefde kleinkin-
deren, die mij zoveel voldoening hebt gegeven,
blijft trouw aan God, aan Kerk, aan kristelijke
plichten, aan wat wij u hebben voorgedaan.

Bidt vurig voor mij, voor vader, voor al uw
lieve afgestorvenen. Tot weerziens allen, ook
gij, mijn verwanten en vele vrienden. Meer nog
dan op aarde, blijf ik voor u bidden en over u
waken vanuit de hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid. (300 d. afl.)

O. L. Vrouw van Lourdes, wees onze toevlucht.



De familie MERTENS,
De familie DE ROO,
De familie DE BACKER,
De familie VAN BEVER,

Danken U voor de gebeden en
blijken van deelneming hun be-
toond in hun rouw.

.....
Druk. P. De Brauwer, Oordegem.