

Kostbaar is de dood der rechtvaardigen in het  
aanshijn des Heeren.

† BID VOOR DE ZIEL †

van Jufvrouw

## MARIE MERTENS

Geboren te Haasdonk, den 28 Mei 1885 en  
godvruchtig overleden te ELST den 9 Januari 1948.  
Versterkt door de HH.Sacramenten der Stervenden.

Lid van de Congregatie van O. L. Vrouw van  
den Eucharistische Kruistocht, Confrerie van  
't H. Hart, H. Sacrament en andere genootschappen.



De betreurde overledene was een voorbeeld van  
godsvrucht, deugdzaamheid en beminnelijken omgang  
en eenvoud.

Ondanks de onverbidelijke kwaal die ze neder-  
drukte, ondanks de ervaring der heekunde, bleef ze  
altijd opgeruimd. Zij was een toonbeeld van christe-  
lijke onderwerping, altijd zacht en minzaam in haar  
steeds toenemende ellende. Deze onwankelbare gela-  
tenheid vloeide voort uit haar diepe godsvrucht en  
haar onbeperkt betrouwen op Gods vaderhart.

Zij was een echt Mariakind dat haar Hemelsche  
Moeder hartstochtelijk beminde. De Congregatiever-  
gadering rekende ze als duurzame plicht. De Rozen-  
krans was haar lievelingsgebed. De dood die haar  
schoone ziel wegrukte liet op haar maagdelijk gelaat  
die zoete vreugde zweven waartoe God haar geroepen  
had. Is ze niet benijdenswaardig de dood van degene  
die Maria lief heeft.

Teergeliefde Broeders, Zuster en Bloedverwanten,  
treurt niet om mij, ik ben dicht bij u, ik zal uw  
schutsengel zijn; dank voor al uwe liefdeblijken, bidt  
den Heer voor mij, gij vooral beminde Nicht den Heer  
toegewijd, alsook aan U, mijn Eerw. Meester die ik  
zoo liefdevol ten dienste stond, mijn beste dank en  
wees me indachtig aan het altaar des Heeren.

Duurbare Medecongreganisten, toont mij nog uwe  
liefde met voor mij te bidden.  
H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen op U. 300 d. afl.



De Familie MERTENS ;

Eerw. Heer BOCKSTAL, Pastoor,

danken U voor Uwe gebeden en

Uw deelneming in de rouw bij het

afsterven van

Jufvrouw MARIE MERTENS.

---

Drukwerken Van Nedervelde, Elst