

" Heer, zie op ons neer..."



BEZINT U EN BIDT
VOOR

**PIET, LEO, JOSÉ, MARIA
MERTENS**

zoon van wijlen Alfred en van
Julienne DE CLERCQ

de Heer schiep hem tot leven te Zottegem op
23 augustus 1958 en na een kort rijkgevuld leven
riep God hem terug bij Zich door een smartelijk
ongeval te Welden-Oudenaarde op 30 juli 1989,
gesterkt door de H. Zalving en het gebed
van de Kerk.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara
Lid van de V.V.K.S.M. - Zottegem.

Alfred MERTENS(+)-DE CLERCQ Julienne,
kinderen en kleinkinderen,

De families MERTENS en DE CLERCQ,

danken U voor uw blijken van deelneming.

De kern van alle dingen
is stil en eindeloos.
Alleen de dingen zingen.
Ons lied is kort en broos.
En donker zingt mijn bloed
van heimwee zwaar doorwogen,
Ik zeil langs regenbogen.
Ik zeil langs regenbogen
Gods stilte tegemoet.

F. Timmermans.

Piet was een Voortrekker, een man van de goede
daad. Hij straalde christelijke blijheid, ingetogen-
heid en gediensigheid uit. Hij leefde ons voor
als ware christenmens. Wij danken de Heer voor
zo'n leefvoorbeeld, voor zoveel diensten in gebed
en werk thuis, in de familie en bij de Scouts-
groep. Wij blijven elkaar gedenken.

Heer Jezus, gehoorzaam tot de dood aan het
Kruis, sterk ons allen om deze slag met U gelo-
vig en geduldig te dragen in de hoop op het
nieuw samenzijn met U bij de Vader en onze
vader.

Uit het Scoutsgebed: Heer, die tot de wereld
dit woord gesproken hebt: "weest bereid" en mij
de genadekracht hebt geschonken dit tot wapen-
spreuk te kiezen, verleen mij de gunst er trouw
aan te blijven. Zo zijt Gij, Heer, ons voorgegaan.
Uw spoor wil ik als jonge christen volgen. Amen.

druk magerman - zottegem - begr. porrez