

Gelukkig de dienaren, die de Heer bij Zijn
komst wakend zal vinden.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

Vital MERTENS

Echtgenoot van Mevrouw
Leonarde WIELEMANS

geboren te Vollezele den 19 October 1862 en
aldaar godvruchtig overleden den 4 September
1849, voorzien van de H. H. Sacramenten en
den Pauselijken Zegen.

De krachten hem ontbrekende, stierf hij in
eenen gezegenden ouderdom en gevorderden
leeftijd; hij had de volheid van zijne dagen
bereikt.

Zalig zijn zij, die beproeving lijden, want na de
beproeving zullen zij de kroon des levens ont-
vangen. H. Jac.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen
en familie, ik dank u voor al de zorgen die gij
voor mij gehad hebt; mijne loopbaan op de
aarde is ten einde en ik ga bij den Heer waar ik
voor u zal bidden en we elkaar zullen weerzien.

Zoet Hart van Jezus, wees mijn liefde.

Druk. J. SIMILON-JACOBS - Vollezele

Mevrouw Vital MERTENS-WIELEMANS ;

Mijnheer Edouard MERTENS ;

Mijnheer en Mevrouw Jozef BUEKENS-MERTENS en kinderen ;

Mijnheer Raymond MERTENS ;

Mijnheer en Mevrouw Nestor DECOOMAN-MERTENS en kind ;

De familiën MERTENS, WIELEMANS, DEHAEN en SLAGMEULDER ;

bedanken voor Uwe gebeden en blijken van
deelneming.