

Het huis van de Heer zal mijn woning zijn
voor alle komende tijden. Ps. 23.

†

Dankbare herinnering aan

**ZUSTER M. DELPHIN
MERVILDE**

geboren te Kanegem op 15 juli 1894
aan God toegeheiligd als Zuster van Liefde
van Jezus en Maria te Gent op 25 maart
1918.

Zij ontwaakte in de eeuwige vreugde van
de Vader op 23 november 1983.

—

God is liefde!

Met vreugde en overgave heeft Zuster Delphin haar leven in dienst gesteld van de Heer. Zij beleefde trouw haar ja-woord in alle opdrachten die de Congregatie haar toevertrouwde, hier en in de missie.

De Heer had haar begenadigd met een helder verstand en een edelmoedig hart. Deze talenten maakten haar tot een geliefde lerares en opvoedster.

Dan kwamen de jaren waarop uiterlijke activiteit onmogelijk werd. Het was een

tijd van verinnerlijking waarop de Heer Zijn veltossend lijden in haar voltooide.

Gesterkt door de Eucharistie en door een leven van gebed, werd zij voor de Kerk, de Congregatie en haar familie een bron van zegen.

Met Maria die zij liefhad werd haar leven een fiat en ging zij haar weg, trouw tot onder het kruis, de weg ook naar de verheerlijking in Christus.

De zustersgemeenschappen van Mariagaard en van Zaffelare,
de familie Mervilde

danken om uw medeleven en om de steun van uw gebed.

Begr. De Ridder-Van Puyenbroeck.