

Allerheiligste Hart van Jezus, ik geloof aan Uw liefde voor mij.



BID VOOR DE ZIELERUST
van Mijnheer

ADHEMAR MESPREUVE

Echtgenoot van Mevrouw
ANNA DE LANGHE

geboren te Schorisse de 11 Augustus 1899 en er godvruchtig in de Heer ontslapen, de 13 Juni 1960, gesterkt door de HH. Sakramenten en de Pa uselyke Zegen « in articulo mortis ».

- - O - -

Na een werkzaam leven, vol opoffering voor vrouw en kinderen en op het ogenblik dat hij aan enige rust kon beginnen denken, heeft God Adhemar tot zich geroepen. Een vreselijke kwaal die hem dag en nacht kwelde had hem overmeesterd. - Hij heeft met groot geduld dit lijden gedragen en hoe meer zijn lichaam door de ongeneeslijke kwaal werd gekweld, hoe meer zijn ziel open ging voor God. Hij heeft zoals destijds de Apostelen in de Pinksterdagen gebeden en geofferd om licht en kracht en de Heilige Geest heeft hem gesterkt en getroost. - Hij was gelukkig bij gelegenheid van de hoogdag van Pinksteren O. L. Heer te kunnen ontvangen en bediend te worden, omdat hij toen meer dan ooit beseftte dat alles hier op aarde zo broos en vergankelijk is en dat God alleen de enige toevlucht blijft voor de mens. Gelouterd door lijden en pijn is hij stil van hier heengegaan en teruggekeerd naar God, de Vader van ons allen.

Dierbare Echtgenote, ik weet het, mijn heengaan laat een grote leemte achter in uw leven. Doch de dood kan de liefdebanden niet verbreken. Wat ik voor u op aarde was hoop ik nog beter te kunnen

voortzetten van hierboven. - Vergeet mij niet in uw gebeden.

Geliefde Kinderen, uw liefde en uw genegenheid was de vreugde van mijn leven. God lone er u om, vergeet uw vader niet.

—
H. Hart van Jezus wees hem genadig.

—
Hij ruste in vrede.

Druk. Portois Schorisse.



Mevrouw Adhemar MESPREUVE
geboren Anna DE LANGHE;
Heer & Mevrouw Albert BOSSUYT-
MESPREUVE;
Heer Frans MESPREUVE;
De familie MESPREUVE - BAUWENS;
De familie DE LANGHE - COTTON;

Danken innig om Uw gebeden
en om Uw blijken van deelneming.