

Afscheid nemen is met dankbare handen
weemoedig meedragen
al wat waarde heeft om niet te vergeten.



VROOM AANDENKEN AAN DE HEER

Albert MESSIAEN

echtgenoot van Mevrouw Christiane VUYE

geboren te Edelaere op 6 februari 1916
en godvruchtig overleden te Ronse op 13 maart 1994,
gerstert door de laatste HH. Sacramenten.

Oud-Strijder van de oorlog 1940-45.

Mevrouw Albert MESSIAEN-VUYE Christiane,
zijn echtgenote;

Juffrouw Annette MESSIAEN,
zijn dochter;

De families MESSIAEN-DEKEYZER en VUYE-ROOSEN,

danken U voor uw gebed en blijken van medeleven.

Een goede echtgenoot en vader is van ons heengegaan. Te vroeg, te vlug moesten wij afscheid nemen.

Het doet pijn dat wij hem zullen moeten missen. Zijn vriendelijkheid en hulpvaardigheid in de huiskring en in de buurt sierden hem.

Er waren de goede herinneringen aan de kameraadschap in de oorlogsjaren. De jaarlijkse samenkomsten waren er het diep doorleefde teken van.

Na een leven van kommer en zorg, van arbeid en inzet voor de zijnen waren de jaren van welverdiende rust aangebroken. Het gouden huwelijksjubileum, verleden jaar gevierd, was als een feestboeket voor alles wat goed en edel was geweest.

Tijdens de momenten van ziekte en verzwakking wist hij zich teder omringd door zijn echtgenote en dochter. Zij hebben alles gedaan wat mogelijk was om hem de laatste dagen te begeleiden. Van bij Onze-Lieve-Heer is hij hen dankbaar voor hun liefdevolle zorg.

Wij, die achterblijven, bidden dat hij blijvend geborgen mag zijn in Gods vaderhand.

Rouwdienst DEVOS, Fiertelmeers, Ronse.

