



VROOM AANDENKEN AAN

de Heer

## Alfred Messiaen

echtgenoot van Mevrouw

### Madeleine Hantson

Ere-muzikant van de Koninklijke Harmonie  
St. Cecilia ;

Lid van de K.B.G. ;

Verermerkt met verscheidene ertekens.

geboren te Kwaremont op 19 mei 1893  
en overleden te Ronse op 9 november 1987,  
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

---

94 jaar... en nog werkzaam,  
nog vol leven,

Te vlug voorbij, omdat liefde man en vrouw  
blijvend aan elkaar verbindt.

Alfred was een liefhebbende echtgenoot en  
vader, vol zorg om het gezin, de kinderen en  
kleinkinderen. Hij was de gelovige kristen mens,  
trouw aan zijn kristelijke plichten.

Hij was een arbeidend man. In bedrijf en bij  
de mensen, altijd vol zorg en attentie.

Hij kende enkel vrienden. Dat was zijn lang  
leven.

Muziek heeft hem tot in zijn tachtigste levens-  
jaren steeds op de been gehouden. De Kristen  
Volksbond en de Koninklijke Harmonie St. Cecilia  
verliezen in hem een trouw spelend lid.

Eens de jaren van arbeid voorbij kende hij  
goede ontspanning met vrienden en bewegingen.  
In K.B.G. vooral was hij samen met zijn echtgenote  
de blijte tochtgenoot.

Beste echtgenote, kinderen en kleinkinderen ;  
jullie weten hoeveel ik van jullie hield. Ik dank  
jullie voor het geluk en de vriendschap aan mij  
gegeven. Laten wij elkander in gebed gedenken,  
zo blijven wij over het graf heen met elkaar  
verbonden.

Beste vrienden en bekenden, wees voor elkaar  
een steun bij elke ontmoeting en leef in vriend-  
schap met elkaar.

O. L. V. van Wittentak, troosteres van de be-  
droefden, sta hem bij in de ontmoeting met Jezus,  
uw Zoon en sterk ons in uren van droefheid en  
eenzaamheid.

Mw Alfred MESSIAEN,  
geboren Madeleine HANTSON.

Hr en Mw Germain PAUWELS - MESSIAEN,  
kinderen en kleinkinderen,

Hr en Mw André MICLOTTE - MESSIAEN;  
kinderen en kleinkind,

Hr en Mw Georges MESSIAEN - DE BUE en  
kinderen,

Hr en Mw Denis MESSIAEN - GEENENS en  
kinderen,

De families MESSIAEN, VERSCHULDEN,  
HANTSON en VANCOPPENOLLE,

danken U voor de bliken van  
genegenheid en gebed.

---

Rouwleiding Aelvoet, Ronse