

Vader, in Uw handen beveel ik mijn geest.



Bid voor de ziel van

Mevrouw

Elza, Adolphina, Alida MESSIAEN

echtgenote van de Heer

Bertrand DE CONINCK

geboren te Ronse, op 4 oktober 1921 en er
godvruchtig overleden, op 15 augustus 1966,
voorzien van de H.H. Sakramenten.

Zo menig bittere dag van pijnen
wel honderdmaal overdaan,
heeft zij in haar kranke leden
de doodstormen doorgestaan.

En toch, wat had zij hier misdreven?
Het kwaad gevluht, het goed gezocht,
en zuiver, lijk z'haar had ontvangen,
naar God haar ziele weergebracht.
Leert hieruit, christene zielen allen,
- hoe onverstaanbaar het u schijn' -
dat, die meest lijden in de wereld,
Gods teerstbeminde vrienden zijn.
God slaat die zielen, niet uit gramschap,
maar louter uit barmhartigheid,
om hun het hoogste loon te schenken
in de albelonende eeuwigheid.

Gezelle.

Dierbare echtgenoot en zoon, het is in uw
troostende aanwezigheid en genegenheid dat ik
steeds opnieuw de kracht heb gevonden om

moedig te blijven in de steeds terugkerende be-
proeving van de ziekte, dank daarvoor. Nu wil
ik verder God bidden dat Hij u sterkte en troost
schenke. Bid ook verder voor mij.

Dierbare schoonouders, zuster en familieleden,
sluit u aan bij dat gelovig gebed.

Dat zij door Gods barmhartigheid in vrede
ruste.

De Heer Betrand DE CONINCK-MESSIAEN,
De Heer Christian DE CONINCK,
De Heer en Mevrouw Achiel DE CONINCK-
HAELTERS,
Mevrouw Gaston VANDENHENDE-MESSIAEN,

De familiën MESSIAEN - CARDON en
DE CONINCK - HAELTERS,

danken U van harte voor de
blijken van genegenheid en
gebed.

Drukk. Dubar