



VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Marcel, Maurice MESSIAEN

weduwnaar van Mevrouw

Maria, Clara Derycke

geboren te Ronse op 25 maart 1901
en er godvruchtig overleden op 16 juni 1985,
gesterkt door de laatste H. Sakramenten.

Na jarenlange ziekte, nu eens wat beter dan
weer wat minder goed, is vader van ons heen-
gegaan. Kinderen zijn steeds bij hem op be-
zoek gegaan, met de pijn in hun hart om het
verlies van hun broer. Vader zelf besepte het
niet meer.

Elke kleine attentie en genegenheid voor el-
kaar is zo waardevol. Het is de wederdienst
voor wat ouders voor hun kinderen betekenden.
De Heer weze hem nu samen met moeder ge-
nadig na alle werk en inzet die hij leverde
in het gezin.

Dierbare kinderen, ik mocht veel troost en
moed ontvangen. Ik dank jullie voor alles,
ween niet over mijn dood ; leef verder in
eendracht en zorg voor elkaar.

Dierbare familieleden en vrienden, God ze-
gene en beware u allen.

O.-L.-Vr. van Wittentak,
moeder in onze nood,
neem nu vader op in het eeuwig leven
bij Jezus uw Zoon.

Gedenk ook al onze overleden familieleden,
en wees ons, arme zondaars,
in liefde nabij.

Mw Roger MESSIAEN - BOYARD,
Hr en Mw André MESSIAEN - HELLIN,
Hr en Mw Adrien MESSIAEN - WAMBERSIE,
Hr en Mw René MESSIAEN - VANDERMEULEN,
Hr en Mw Jean-Marie MESSIAEN - MASURE,
Jongeheer Luc MESSIAEN,
Jongeheer Gregory MESSIAEN,
Zijn broer, schoonbroer, schoonzusters, neven
en nichten,
De families MESSIAEN, VERSCHELDEN,
DERYCKE en DHONDT,

danken U van harte voor de blijken
van deelneming en gebed.

Begraaf Devos, Ronse