



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria, Melanie MESSIAEN

Echtgenote van Mijnheer

Severin PETIT

geboren te Mater, de 18 augustus 1877 en godvruchtig overleden te Oudenaarde, de 6 januari 1962, versterkt door de Troostmiddelen onzer Moeder de H. Kerk.

Mijn God ik dank U, voor de hoge ouderdom, doch nog meer omdat ik de genade ontving trouw Uw wegen te bewandelen. Want zelfs deze vele jaren zijn snel, een zonnestraal gelijk, voorbijgegaan.

Eens dat de mens moegeleefd en ten einde versleten is, weet hij best wat het betekent God trouw te hebben gediend. Dan wordt hij losgemaakt van zijn ouderdom, om als loon voor zijn geloof, eeuwig jong te worden in de glorie van het aanschouwen van God: "Wie in mij gelooft, ook al is hij gestorven, heeft het eeuwig leven, zegt de Heer.

Dierbare Echtgenoot, Beminde Kinderen, Kleinkinderen en Achterkleinkinderen, vaartwel, de tijd van mijn aards bestaan loopt ten einde. Ik ben er van overtuigd dat gij mij niet zult vergeten in uwe gebeden. Ik bid de Heer en zijn goede Moeder dat gij allen God getrouw, de levensbaan tot op haar einde moogt bewandelen.

H. Hart van Jezus, ik heb betrouwen in U. (300 d. afl.)
De 4 Akten. (12 j. afl.)

De Bleekere, Edelare

Mijnheer Severin PETIT,

haar echtgenoot ;

Mijnheer en Mevrouw Alidor VAN PUYENBROUK-PETIT en dochter,

Mijnheer en Mevrouw Noë VAN SCHOORISSE-PETIT, kinderen en kleinkind,

Mijnheer en Mevrouw Michel PETIT-LIEVEYS, kinderen en kleinkinderen,

Mijnheer en Mevrouw Aimé VAN SCHOORISSE-PETIT en kinderen,

Mijnheer en Mevrouw Maurice PETIT-QUIEMPOIX en zoon,

haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen ;

De Familiën PETIT, MESSIAEN, VAN CEUNEBROECKE en SCHIETECATTE,

danken U voor de blijken van
innige kristelijke deelneming.