



Bid voor de ziel van

Mijnheer

**Maurice Messiaen**

echtgenoot van Mevrouw

**Francine Vaneckhoutte**

geboren te Oudenaarde op 25 januari 1935  
en thuis overleden op 25 november 1997,  
gesterkt door de gebeden van de Kerk.

---

De familie bedankt  
voor uw blijken van genegenheid  
en voor uw gebed.

Heer God,

We treuren om een geliefd mens  
die niet meer aan onze zijde leeft.  
Laat hem leven in ons hart  
in lengte van jaren,  
en in Uw Liefde  
voor altijd,  
nu we danken, rouwen, vertrouwen.

We danken om wat hij voor zijn gezin en  
demens is geweest. Een ingoede echtgenoot en  
vader, een eerlijke werker, een serieuze mens.  
De laatste jaren heeft hij een zware strijd  
gestreden, vechtend met een bewonderenswaar-  
dige moed... en toch zijn aandacht schenkend,  
niet aan hem zélf, maar aan allen die hem  
dierbaar waren.

We rouwen, en dragen in ons een diepe wonde.

Lieve echtgenote, Maurice kon dag en nacht  
rekenen op uw liefdevolle verzorging, grenzeloze  
inzet en onmetelijke liefde.

Dierbare familie, Maurice dankt u omdat hij bij  
u de nodige rust en steun is mogen blijven  
ondervinden tot het einde toe.

Blijft hem gedenken in uw gebeden.

Begr. Allegaert, Oudenaarde      druk Moerman