

De herinnering aan jouw leven
zal ons een bron van liefde geven.



Tot dankbare herinnering aan

René MESSIAEN

echtgenoot van

Odette VAN LIERDE

geboren te Leupegem

op 18 september 1906

en godvruchtig overleden te Ronse

op 8 mei 1987

gesterkt door het ziekensacrament

en de Pauselijke Zegen

„in articulo mortis”.

Ere-Meester-Drukker

Lid van de Bond van het H. Hart.

Hij was reeds een hele tijd lijdend, nu eens thuis dan weer in de kliniek, tot hij ons na enkele weken van zware ziekte heeft verlaten. Zijn Pasen mocht hij houden in volle bewustzijn.

Hij was een gelovig man: gelukkig altijd weer steun te vinden om zijn leven moedig en met zeer veel geduld aan te pakken.

Hij heeft het niet altijd gemakkelijk gehad in het leven: bij het verlies van zijn zoon was het een grote slag voor het gezin. Toch heeft hij hard gewerkt. Ook in de parochie St.-Hermes was zijn dienstbaarheid groot en mogen wij hem dankbaar zijn.

Menselijke troostwoorden zijn zo vlug en kunnen de pijn om zijn heengaan niet verzachten.

Als gelovige mensen hebben wij slechts één zekerheid: te weten dat ons leven, gevuld met goedheid, geduld en toewijding, door God zal beloond worden.

Dierbare echtgenote, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen, ik dank u voor alles, uw genegenheid en opoffering. Blijf mij in uw gebed gedenken. God zegene en beware u allen.

Beste familie en vrienden, dank om alle vriendschap en samenzijn. Het was een grote troost, omringd te zijn door vrienden.

H. Hermes, H. Moeder Maria, bid voor ons.

Amen.

De families

MESSIAEN - VAN LIERDE

kinderen, kleinkinderen

en achterkleinkinderen

danken U voor de oprechte

gevoelens van medeleven

en gebed.